

...mijn lieve Jezus zei me:

“Mijn dochter, elke acte die een ziel in mijn Wil doet, vermenigvuldigt mijn leven
Als zij tien acten in mijn Wil doet, vermenigvuldigt zij Mij tien maal.

Als zij twintig, honderd, duizend of zelfs meer acten in mijn Wil doet,
vermenigvuldigt zij mij net zo veel keren.

Het is zoals met de sacramentele consecratie. Ik word vermenigvuldigd in evenveel
hosties als er geconsacreerd worden.

Maar bij de consecratie heb Ik hosties nodig om Mij te kunnen vermenigvuldigen en
een priester om hen te consacreren.

In mijn Wil heb Ik de acten van schepselen die levende hosties zijn, nodig.

En geen dode zoals de hosties vóór de consecratie.

Ik wordt vermenigvuldigd in elke act van een schepsel dat handelt in mijn Wil.

Daarom vindt mijn liefde haar volledige ontplooiing en voldoening in de zielen die
mijn Wil doen en in mijn Willen leven.

Zij compenseren niet alleen voor de acten die alle schepselen Mij verschuldigd zijn,
maar ook voor mijn sacramenteel Leven zelf.

Hoe dikwijls blijft mijn sacramenteel Leven beperkt in een paar geconsacreerde
hosties. Weinigen ontvangen de H. Communie en dikwijls zijn er geen priesters om
Mij te consacreren.

Mijn sacramenteel Leven kan niet vermenigvuldigd worden zoals Ik het wens.

Zeer dikwijls houdt het op te bestaan. Hoezeer lijdt mijn Liefde hierdoor!

Ik wil mijn Leven iedere dag vermenigvuldigen in net zo veel hosties als er
schepselen zijn, zodat Ik mezelf aan elk van hen kan schenken. Toch wacht Ik
tevergeefs. Mijn Wil blijft machteloos.

Maar wat Ik besloten heb zal gebeuren. Daarom neem Ik een andere weg en Ik
vermenigvuldig mezelf levend in iedere act die een schepsel in mijn Wil verricht.

Ik wens dat deze acten mijn sacramenteel Leven vermenigvuldigen.

Enkel die zielen die in mijn Wil leven, substitueren

-voor al de communies die de schepselen niet ontvangen

-voor al de consecraties die priesters niet doen.

In hen wil Ik alles vinden, zelfs de vermenigvuldiging van mijn sacramenteel Leven.

Ik herhaal het, je zending is zeer groot. Ik kon je geen hogere, edelere, subliemere en
goddelijker zending geven. Er is niets wat Ik in jou niet wil concentreren.

Ik wil zelfs mijn Leven in jou vermenigvuldigen. Ik wil nieuwe wonderen van
genade verrichten, ervoor nooit gedaan.

Wees daarom zeer aandachtig en wees mij trouw. Zorg ervoor dat mijn Wil altijd in
jou leeft. Dan zal Ik in jou, in mijn eigen Wil, het volledige Werk van de Schepping
vinden met alle rechten die Mij toekomen en met alles wat Ik wens”.