

**De H. Drievuldigheid , ontoegankelijk Licht dat Leven geeft aan alles en allen.**

Ik bevond me buiten mezelf. Ik zag de Hemel open en een Licht dat ontoegankelijk was voor elk schepsel.

Vanuit dit Licht kwamen Stralen naar beneden die alle schepselen in de hemel, op de aarde en ook in het vagevuur overstraalden.

Sommige stralen waren zo overweldigend dat zelfs al wordt iemand ermee bedekt, verrukt en gelukkig gemaakt, hij toch niet kan uitdrukken wat zij bevatten.

Andere stralen waren minder sterk en het is mogelijk de schoonheid, het geluk en de waarheid die ze bevatten te beschrijven.

De kracht van het licht was zo groot dat ik er niet zeker van was dat mijn kleine brein opnieuw tot zichzelf kon komen.

Indien Jezus mij niet tot bewustzijn had gebracht met zijn woorden, een menselijke kracht had mij nooit kunnen terugtrekken uit dat Licht en mij weer tot leven te brengen.

Helaas, ik ben nog steeds mijn hemels vaderland niet waardig.

Mijn onwaardigheid dwingt mij in ballingschap verder te leven!

Dit is zeer zwaar voor mij.

*Toen zei Jezus:*

“Mijn dochter, laat ons samen teruggaan naar je bed.

Wat je ziet is de H. Drie-eenheid die alle schepselen in zijn hand houdt.

Zijn adem geeft leven, behoudt, zuivert en maakt gelukkig.

Er is geen schepsel dat niet van Hem afhangt.

Zijn Licht is ontoegankelijk voor het geschapen brein.

Als iemand er binnen wil gaan, zou er met hem hetzelfde gebeuren als met iemand die een groot vuur wil binnengaan.

Daar hij niet genoeg kracht en warmte heeft, zou hij verteerd worden door dit vuur.

Gestorven, zou hij daarom niet kunnen spreken over de hoeveelheid noch over de soort hitte die dat vuur bezit.

*De stralen zijn de goddelijke deugden (eigenschappen).*

Sommige eigenschappen zijn niet te begrijpen voor het geschapen brein.

Daarom is de persoon wel gelukkig om hen te zien, maar hij kan er niets over vertellen.

Andere goddelijke eigenschappen zijn meer aangepast aan het menselijke brein, zijn benoembaar, maar stameland, omdat niemand op een juiste en waardige wijze over hen kan spreken.

De deugden, meer aangepast aan het menselijk brein, zijn de Liefde, de Barmhartigheid, de Goedheid, de Schoonheid, de Rechtvaardigheid en de Kennis.

Laten wij daarom samen onze hulde brengen aan de H. Drievuldigheid, en in naam van allen, Haar danken, prijzen, aanbidden en zegenen voor zoveel Goedheid jegens alle schepselen”.

Nadat ik samen met Jezus gebeden had, ben ik opnieuw in mezelf teruggekeerd.