

***Jezus bidt :“Eeuwige heilige en ondeelbare Drie-eenheid,
Ik aanbid U, Ik bemin U, Ik dank U in naam allen en in de harten van allen”.***

In mijn gebruikelijke toestand kwam mijn aanbiddelijke Jezus en zei:

*“Mijn dochter,
alleen degene die zich heeft ontleedigd van zichzelf en van alles,
en zich volledig met Mij gevuld heeft, is Mij werkelijk waardig.
Hij is op deze wijze vol van goddelijke liefde.
Mijn Liefde wordt zijn leven.
Hij bemint Mij met Mijn eigen Liefde”.*

Jezus vervolgde: *“Wat betekenen de woorden:
Hij stoot de machtigen van hun troon en verheft de geringen?”*

*Dit wil zeggen dat de ziel die zich volledig ontleedigt, zich helemaal vult met God .
Als zij God lief heeft samen met God zelf verheft God de ziel tot eeuwige Liefde.
Dit is de ware en grootste verheffing en tevens ware nederigheid”.*

Verder zei Jezus: *“Het ware teken dat men deze Liefde bezit is dat de ziel zich enkel bekommert om haar liefde tot God, om Hem bekend te maken en te zorgen dat iedereen Hem bemint”.*

Toen Hij zich terugtrok in mijn binnenste hoorde ik Hem bidden:

***“Eeuwige heilige en ondeelbare Drie-eenheid,
Ik aanbid U, Ik bemin U vurig, Ik dank U in naam allen en in de harten van allen”.***

Ik bleef luisteren en hoorde Hem zonder ophouden bidden in mijn binnenste en ik bad samen met Hem.