

Gehoorzaamheid brengt vrede tussen God en de ziel.

Hij kwam nog altijd niet en ik zei Hem : “Mijn goede Jezus, laat me niet zo lang wachten. Deze morgen heb ik geen zin om u te zoeken tot ik er moe van wordt. Kom onmiddellijk, vlug, vlug, zonder dralen”.

Toen ik zag dat Hij niet kwam vervolgde ik: “Het lijkt alsof u wil dat ik me uitput met het wachten tot ik kwaad wordt. Anders komt U niet!”

Terwijl ik dit zei en andere nonsens, kwam Hij en *Hij zei me* :

“Zou je me kunnen zeggen wat de correspondentie tussen de ziel en God in stand houdt?”

Via een licht dat van Hem kwam, zei ik : “het gebed”

Jezus keurde mijn antwoord goed en *Hij vervolgde*:

“Maar wat spoort God aan om een vertrouwelijk gesprek met de ziel voeren?”

Ik wist geen antwoord, maar een Licht kwam binnen en ik zei:

“Het *gesproken gebed* dient om de correspondentie met God in stand te houden. En natuurlijk dient de *innerlijke overweging* als voedsel om het gesprek tussen God en de ziel in stand te houden”.

Tevreden met mijn antwoord, *vervolgde Hij*:

“Kan je Me zeggen wat de woede uit liefde teniet doet ,die tussen God en de ziel kan ontvlammen?”

Ik antwoordde niet en daarom *zei Hij zelf* :

“Mijn dochter, alleen de gehoorzaamheid heeft deze kracht.

Omdat zij alleen beslist over de dingen die Mij en de ziel aangaan.

En als er een betwisting ontstaat of wanneer je zodanig kwaad wordt dat het kwetst, dan komt de gehoorzaamheid tussen beide, zet de zaken op orde en herstelt de vrede tussen God en de ziel”.

Ik zei Hem: “Ach Heer, dikwijls lijkt me dat zelfs de gehoorzaamheid hierbij niet tussen beide wil komen . En de arme ziel is gedwongen om in die toestand van onenigheid te blijven.

Jezus vervolgde: “Zij doet dat voor een bepaalde tijd, omdat zij zich wil amuseren met deze “liefdes-twisten”. Maar daarna vervult ze haar taak en brengt de vrede. *Zo brengt de gehoorzaamheid vrede tussen de ziel en God”*.

Toen Hij dit gezegd had verdween Hij.