

De Heiligheid in de Goddelijke Wil is een voortdurende Akt.

Jezus zegt tot Luisa :

“Mijn dochter, de laatste act van mijn leven was

-Mijzelf uitstrekken op het kruis

-en daar blijven met mijn armen wijd open tot de dood,
zonder te kunnen bewegen of me verzetten tegen alles wat zij met Mij wilden doen.

Ik was het beeld van wie leeft

- niet met de menselijke wil, maar met de Goddelijke Wil.

Ik was niet in staat te bewegen of tegen te werken want Ik had elk recht over mezelf
verloren. Ik onderging de vreselijke spanning in mijn armen.

Hoezeer hebben zij gesproken!

Terwijl Ik mijn rechten verloren was, hebben ze mij het Leven ontnomen.

Het eerste recht was in handen van de verheven Wil

Hij gebruikte zijn onmetelijkheid en Alwetendheid.

Hij nam alle zielen, zondaars en heiligen, onschuldigen en slechten.

En Hij plaatste hen in mijn uitgestrekte armen zodat Ik hen naar de Hemel kon
brengen. Hij wees niemand af.

De Goddelijke Wil maakte een plaats in mijn Armen voor elke ziel.

De verheven Wil is een voortdurende act.

Wat ze eenmaal gedaan heeft, houdt nooit op.

Mijn Mensheid is in de Hemel en is niet onderhevig aan het Lijden.

Zij zoekt zielen die enkel in de Goddelijke Wil handelen. Zij weigeren niets aan God en
zij zijn bereid al hun rechten te verliezen om deze van mijn Wil te laten gelden...

Mijn Mensheid wil alle zielen - zondaars en heiligen, onschuldigen en slechten in de
armen van deze zielen leggen.

Deze zijn bereid zich uit te strekken in mijn Wil om verder te zetten wat mijn
uitgestrekte armen op het Kruis gedaan hebben.

Daarom ben Ik in jou uitgestrekt zodat de verheven Wil zijn Akt kan verder zetten en
iedereen in mijn armen blijft brengen.”

Hierna voegde Hij er aan toe: “Heiligheid wordt niet gevormd door een enkele act,
maar door de opeenvolging van Akten.

Eén enkele akt vormt geen heiligheid en ook geen slechtheid....

De heiligheid in mijn Wil kent geen onderbrekingen.

Zij is geassocieerd met de voortdurende Akt van de eeuwige Wil.

Deze handelt voortdurend, triomfeert altijd, bemint altijd, zonder ophouden.

...

Wees daarom aandachtig. Laat alle rechten aan de verheven Wil.

En Ik zal in jou de heiligheid vormen van het leven in mijn Wil.”