

**Gebeden van Jezus tot zijn Vader
om de goddelijke Gerechtigheid te ontwapenen.**

De 24 Uren van de Passie - Uur 19

de Kruisiging van Jezus

Luisa Piccarreta

Lieve Jezus,

- moge de goddelijke Gerechtigheid kalmer zijn.
- moge Ze geen goddelijke plagen op onze aarde laten regenen en
- mogen de Schatten van de goddelijke Barmhartigheid beschikbaar zijn voor allen.

U roept: « **Barmhartigheid, Genaden en Liefde voor de schepselen!**»

Om de verontwaardiging van de Vader te verzachten, zegt U tot Hem :

« Mijn Vader, kijk naar Mij!

Luister niet naar de stem van de schepselen, maar naar de Mijne.

Ik ben het die voldoe voor allen. Aub kijk naar het schepsel in Mij.

Als u ernaar kijkt buiten Mij, wat zal er van worden?

Het is zwak, onwetend, het kan enkel het slechte doen.

Het zit vol met alle kwalen.

Medelijden! Heb medelijden met het arme schepsel!

Ik leg verantwoording af voor hen met mijn Tong,

-bitter door de gal, uitgedroogd door de dorst, verbrand door de Liefde.

Luisa : om Hem tot medelijden te bewegen voor de ellendige mensheid,
zeg Je tot Hem met je meest overtuigende stem :

Mijn vader, kijk naar deze verscheurde Handen en naar de nagels die ze doorboren

Ja, in deze Handen voel al het Lijden dat Me deze slechte werken bezorgen.

Mijn Vader, ben Je niet tevreden met mijn Pijnen?

Ben Ik niet in staat om U tevreden te stellen?

Ja, mijn ontwrichtte Armen zullen altijd kettingen zijn

**-die de schepselen aan Mij zullen binden zodat ze Me niet kunnen ontsnappen,
uitgezonderd degenen die Me met geweld willen verlaten.**

Deze armen zullen liefdevolle kettingen zijn die U zullen binden, mijn Vader,

-om er u van te weerhouden de arme schepselen te vernietigen.

**Meer nog, Ik zal U steeds dichterbij de schepselen trekken zodat U over hen Genaden
en Medelijden kan uitstorten!**

Liefhebbende Vader, Je ziet dat mijn Mensheid nu de opperste grens van zijn Lijden bereikt heeft. Ook mijn Hart is verscheurd door de bitterheid, de inwendige pijnen en de gruwelijke Doodstrijden die het gedurende 34 jaar doorstaan heeft, vanaf het moment van mijn Incarnatie.

**Mijn Vader, U kent de intensiteit van deze innerlijke bitterheid - die Me op elk moment had kunnen doen sterven door de gruwelijke spasmen, indien onze Almacht haar niet had ondersteund
-om mijn Lijden te verlengen tot aan deze extreme Agonie .**

**Ja, tot nu toe heb Ik U al het lijden van mijn zeer heilige Mensheid geofferd
-om uw goddelijke Gerechtigheid die over allen hangt te mildereren en
-om uw triomferend Medelijden aan te trekken over allen.**

Nu toon Ik U mijn Hart, gebroken onder de druk van alle ogenblikken van mijn sterfelijk Leven, in het bijzonder door de heiligschennissen van de zielen aan ons toegewijd.»