

**De Wil van God - Dit is een Geschenk dat Ik in deze moeilijke tijden wil geven :
dat zij niet alleen mijn Wil doen, maar dat zij Hem ook bezitten.**

Mijn dochter,

het leven in mijn Wil staat het dichtst bij het leven van de heiligen in de Hemel.

Het is zo ver weg verwijderd van degene die

- mijn Wil doet en
- trouw onderworpen is aan mijn bevelen,
even ver als
- de Hemel ver verwijderd is van de aarde,
- de afstand tussen een zoon en een dienaar, en tussen een koning en een onderdaan.

Bovendien, wil Ik in deze droevige tijden Mijn Wil als geschenk geven

- zodat zij niet alleen mijn Wil doen, maar Hem ook bezitten.

Ben Ik misschien niet vrij om te geven

- wat Ik wil, wanneer Ik wil, en aan wie Ik wil?

Is een meester niet vrij om tegen zijn dienaar te zeggen:

" Woon in mijn huis, eet, neem, beveel als een ander mezelf"?

Opdat niemand kan verhinderen dat hij zijn goederen bezit, neemt hij deze dienaar aan als zijn wettige zoon, en geeft hem het recht om alles te bezitten.

Als een rijk man dit kan doen, dan kan Ik dit nog veel meer.

Het Leven in mijn Wil is het grootste geschenk dat ik aan de mensen wil geven.

Mijn Goedheid wil steeds meer Liefde voor de mensen tonen.

En omdat Ik hen alles gegeven heb , en Ik niets anders heb om Mijzelf geliefd te maken,
wil Ik hen het geschenk van mijn Wil geven.

Als zij dit bezitten, zullen zij Hem waarderen en liefhebben.

Wees niet verbaasd als je ziet dat zij het niet begrijpen.

Om het te begrijpen, moeten zij bereid zijn het grootste offer te brengen ,
om zelfs in heilige dingen, geen leven te geven aan hun eigen wil.

Dan zullen zij Mijn Wil voelen.

En dan kunnen zij met hun eigen handen aanraken wat het betekent om in Mijn Wil te leven.

Wees aandachtig

Laat u niet hinderen door de moeilijkheden die zij opwerpen.

Ik zal, beetje bij beetje, mijn Weg banen

om hen het leven in mijn Wil te doen begrijpen."