

**Leven in de Goddelijke Wil - Leven met de Wil van God****Mijn lieve Jezus zei mij:**

"Mijn dochter, zij willen het niet begrijpen.

***Leven in mijn Wil is heersen.***

*Mijn Wil doen* is onderworpen zijn aan mijn bevelen.

*Het eerste* betekent : "bezitten".

*De tweede* is mijn bevelen ontvangen en hen uitvoeren.

***Leven in mijn Wil***

- is zich mijn Wil eigen maken, als iets van zichzelf,
- is over mijn Wil beschikken.

*Mijn Wil doen* is Hem zien

- als de Wil van God,

- niet als iets van zichzelf,

De ziel kan niet over mijn Wil beschikken zoals zij het wil.

***Leven in mijn Wil is leven met één enkele Wil – De Wil van God.***

En omdat

- het een heilige, zuivere, vredelievende Wil is.

- het één enkele Wil is die regeert,

zijn er geen weerstanden.

***Alles is vrede.***

Menselijke hartstochten beven voor deze opperste Wil, en willen Hem mijden

Ze durven zelfs niet bewegen, of zich ertegen te verzetten,

- omdat zij zien dat Hemel en aarde beven voor deze Heilige Wil.

Dus, de eerste stap van ***het Leven in de Goddelijke Wil*** - wat is dat ?

Hij brengt de Goddelijke Orde in de diepte van de ziel:

Hij maakt haar leeg

- van wat menselijk is

- van neigingen, van passies, en dergelijke.

***Mijn Wil doen is leven met twee willen.***

En als Ik vraag om Mijn Wil te doen,

- voelt de ziel het gewicht van de eigen wil en is er weerstand.

En zelfs als de ziel de bevelen van mijn Wil met trouw opvolgt, voelt zij het gewicht

- van haar opstandige natuur, van haar passies en neigingen.

*Hoeveel heiligen*, ook al hebben ze de hoogste volmaaktheid bereikt,

- voelden hun eigen wil oorlog voeren tegen hen, hen onderdrukt houden.

En velen waren gedwongen van uit te roepen:

*"Wie zal mij bevrijden van dit lichaam van de dood?"*

Dit betekent ; "*van deze wil van mij,*" die dood wil voor het goede dat ik wil doen?

***Leven in mijn Wil is te leven als een zoon.***

Mijn Wil doen is leven als een dienaar(...)"

*"Leven in mijn Wil is te leven als een zoon"*

*SG –De Goddelijke Wil*