

**De heiligheid van het Leven in de Goddelijke Wil heeft uiterlijk niets wonderbaars
Het voorbeeld van de Allerheiligste Maagd Maria.**

De heiligheid van het leven in mijn Wil is meer dan de zon.
Een ziel die rechtgeaard is en die volledig geordend is in mijn Wil is meer dan een leger in slagorde. (...)

Er is het voorbeeld van mijn Mama - ware heiligheid van het Leven in mijn Wil.
Haar innerlijk was geheel opgenomen in de Eeuwige Zon van de Opperste Wil.

**Zij was - de Koningin van de heiligheid van de heiligen,
- de Moeder en draagster van mijn Leven aan allen**, en daarom van alle Goeds aan allen. Zij bleef verborgen in allen en zij bracht alle goeds zonder zich te laten herkennen.

Meer dan de stilzwijgende zon, bracht zij
- licht zonder te spreken, vuur zonder rumoer, goeds zonder zich te laten zien.
Er was geen Goed dat niet van haar kwam.
Er was geen Wonder dat niet via haar kwam.

Zij leefde in mijn Wil. Zij leefde verborgen in allen.
En zij was en is de oorsprong van alle goeds van allen.
Zij was zo verenigd met God, zo gefixeerd en geordend in de Goddelijke Wil,
dat haar gehele innerlijk zwom in de Zee van de Eeuwige Wil.

Zij was zich bewust van het gehele innerlijk van alle schepselen.
En zij plaatste haar innerlijk in hen om het hunne te herordenen in God.
Het innerlijk van de mens, meer dan het uiterlijk had het nodig om hernieuwd en geordend te worden . (...)

Meer nog dan de zon, bleef zij onopgemerkt en verborgen in de wolk van Licht van de Goddelijke Wil. Het lijkt alsof de heiligen sensationelere dingen deden dan mijn eigen Mama. Maar wat zijn de grootste heiligen in vergelijking met mijn Hemelse Mama?
Zij zijn slechts kleine sterren in vergelijking met de grote zon.
En als zij verlicht zijn, is dat vanwege de zon.

Mijn Mama deed geen opvallende dingen maar zij was uiterlijk steeds majestueus en mooi. Zij was enkel geheel en al gericht op de Eeuwige Wil.
En met haar grote en sterke liefde bracht zij de Eeuwige Wil in vervoering en **zij trok Hem van de Hemel naar de aarde.**

Geheel haar innerlijk was geordend in de Goddelijke Wil.
Elke gedachte, hartslag, ademhaling, alles wat zij deed, dat alles waren sterke magneten om het Eeuwige Woord op aarde te trekken.
Zij won en **zij verrichtte het grootste wonder, waar niemand anders toe in staat is.**

Dit is jouw taak, mijn dochter: Mij te bekoren, Mij zo te binden
- met je innerlijk, geordend in de opperste Wil,
om Hem van de Hemel naar de aarde te brengen,
- **zodat Hij op aarde gekend kan worden en leven zoals in de Hemel.** (...)

Hou je enkel hiermee bezig! (...)