

**De Hemelse Landbouwer zaait zijn Woord (2)**

(...) “Degene die mijn Wil doet, vormt geen aarde die mijn zaad kan verstikken.

Integendeel, dikwijls vind Ik zelfs geen nederigheid in haar, maar enkel haar “niets”-zijn. Dit brengt zo weinig aarde voort, dat ik slechts één dun laagje over mijn Zaad kan leggen.

En de Zon van mijn Wil doet het snel ontkiemen.  
Ik krijg een overvloedige oogst. En hierna zaai Ik snel nieuw zaad.

Trouwens, jij kan hier zeker van zijn.  
Je ziet immers dat Ik steeds terugkom  
- om steeds nieuw Zaad van Waarheden in je ziel te zaaien. "

***Terwijl Jezus dit zei, verscheen er droefheid op zijn Gelaat.***

Hij nam mij bij de hand en trok mij buiten mezelf.

En Hij toonde mij vertegenwoordigers en ministers, allemaal radeloos,  
- alsof ze een groot vuur aangestoken hadden en nu zelf in de vlammen ervan zaten.

Je kon leiders van sekten zien die,  
- moe van het wachten om tegen de Kerk te kunnen tekeer gaan,  
vrij wilden zijn om  
- er bloedige oorlogen tegen te voeren,  
- of zich terug te trekken uit de regering.

Het was alsof zij de grond onder hun voeten verloren vanwege financiële en andere zaken.  
En om geen slechte indruk te maken, wilden zij zich terugtrekken en zich niet meer bezighouden met het lot van de natie.

Maar wie kan alles zeggen?

Jezus was zeer bedroefd. **En Hij zei:**  
"Verschrikkelijk, de voorbereiding is verschrikkelijk.  
Zij willen dingen doen zonder Mij.  
En alles zal ertoe bijdragen om hen te verwarren."