

**De geest van voortdurend gebed.**

**Jezus zei tot Luisa :**

"Mijn dochter, trek je terug.  
Je mag de ernstige wantoestanden in de wereld niet zien."

**Hij zei haar :**

"Ik raad je aan om de geest van voortdurend gebed te verwerven.

Deze voortdurende aandacht van de ziel om altijd met Mij te spreken,  
- met het hart,  
- of met de geest,  
- of met de mond, en  
- zelfs met de simpele bedoeling,  
maakt haar zo mooi in mijn ogen  
- dat de noten van haar hart harmoniëren met de noten van mijn Hart.

Ik voel me zo aangetrokken om met deze ziel te spreken,  
- dat Ik haar niet alleen de Werken van mijn Mensheid haar laat zien  
- maar ook een beetje van het Werk dat mijn Godheid in mijn Mensheid deed.

De schoonheid die de ziel verwerft door de geest van voortdurend gebed, is zodanig  
dat de duivel erdoor getroffen wordt als door de bliksem.  
En hij wordt gefrustreerd in de mislukte hinderlagen die hij voor deze ziel zet.