

De Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd Maria. De Soevereine Koningin is erfgenaam van de Goddelijke Wil, dus erfgenaam van het Goddelijk Leven.

(...) Mijn lieve Jezus, verraste mij en Hij zei tegen mij: "Mijn dochter, toen deze Heilige Maagd verwekt werd, heeft zij ons het feest met de mensheid laten hervatten. Want vanaf het eerste moment van haar conceptie erfde zij onze Goddelijke Wil, die onmiddellijk zijn intense goddelijke Werkzaamheid begon in haar mooie ziel

En in elke hartslag, gedachte, adem van haar, bewerkte Hij met zijn scheppende Kracht betoverende wonderen van Heiligheid, van Schoonheid, van Genade. Wijzelf, die acteurs en toeschouwers waren samen met ons Goddelijk Willen, Wij bleven verrukt. En in onze overmatige Liefde **zegden Wij**:

'Hoe mooi is het schepsel samen met onze Wil!
Zij laat Ons toe onze mooiste Werken te vormen
En zij geeft Leven aan ons Leven in haar!'

Onze Liefde verheugde zich. Zij vierde feest omdat onze goddelijke Erfgename geboren was in de tijd, de Erfgename van onze Wil en van ons eigen Leven.

Omdat onze Wil in haar werkte, was zij helemaal van ons, exclusief van ons. Als Wij naar haar keken, voelden Wij onze Adem, onze Hartslag, onze Liefde die altijd brandt en liefheeft, onze Bewegingen in de hare.

Onze Schoonheid schitterde
- in de beweging van haar pupillen, - in de gebaren van haar handen,
- in de zoete klank van haar betoverende stem.
Ze hield ons zo bezig en in vervoering,
- dat we zelfs geen moment konden ophouden met naar haar te kijken.

Ze was van ons, helemaal van ons, en onze Wil was reeds van haar.
Wij herkenden in dit heilige schepsel onze goddelijke Erfgename.
Reeds met het bezitten van onze Wil had zij er bezit van genomen.

Deze Heilige Maagd bevatte in haar mensheid, de hele menselijke familie, bijna als ledematen aan het lichaam.
En Wij, uit liefde voor haar, keken in haar naar de hele mensheid.
En toen zij verwekt werd, gaven wij de eerste vredeskus aan de gehele mensheid.
En wij maakten de mensheid erfgenaam van onze goddelijke Erfgename,
- niettegenstaande enkele ondankbaren haar misschien niet willen ontvangen.

Nu zie je hoe het Koninkrijk van onze Wil zeker op aarde zal komen.
Want er bestaat iemand die Hem geërfd heeft.

En Wij hebben een schepsel dat Hem geërfd heeft dat tot het menselijk geslacht behoort, zodat alle mensen het recht verworven hebben om Hem te kunnen bezitten.

"Deze Hemelse Soevereine Dame, door Liefde bewogen, heeft zich in onze scheppende Handen in pand gegeven, opdat iedereen dit Rijk zou ontvangen.(...)