

**Jezus deelt zichzelf mee aan de drie Wijzen  
met Liefde, Schoonheid en Kracht.**

Ik was buiten mijn lichaam.

En ik zag het moment waarop de Wijzen aankwamen in de grot van Bethlehem.

Zodra zij in de aanwezigheid van het Kind waren,

- liet Hij de stralen van zijn Godheid naar buiten schijnen.

En Hij openbaarde Zichzelf aan hen op drie manieren:

***met Liefde, met Schoonheid en met Kracht.***

Zo bleven zij in een extase

en geheel verzonken in de aanwezigheid van het kleine Kind Jezus.

Indien de Heer de stralen van zijn Godheid niet verborgen had achter zijn Mensheid, zouden de Wijzen daar zo gebleven zijn, niet in staat om te bewegen.

***Zodra het Kind zijn Godheid terugtrok achter zijn Mensheid***

- kwamen de heilige Wijzen terug tot zichzelf,

- verbaasd door het zien van zo een overgrote Liefde.

Want in dat Licht,

had de Heer hen het Mysterie van de menswording laten begrijpen.

*Toen stonden zij recht en boden hun geschenken aan de Koningin-Moeder aan.*

Zij heeft lang met hen gesproken.

Maar ik kan mij niet alles herinneren wat zij zei.

Ik herinner mij alleen dat zij er sterk op aandrong

***om te werken***

***- aan hun eigen redding en***

***- aan de redding van hun volk.***

***Zij hoefden niet bang te zijn om hun leven hiervoor op het spel te zetten.***

Daarna trok ik me terug in mezelf en vertoefde in het gezelschap van Jezus.

Hij wilde dat ik iets tegen Hem zou zeggen.

Maar ik zag mijzelf zo slecht en zo verward door dit verzoek, dat ik niets durfde zeggen.

Toen Jezus zag dat ik niets zei, sprak Hij verder over de Wijzen. (...)