

In alle tijden heeft God zielen gehad die, voor zover het mogelijk is voor een mens, voldoen aan de doeleinden van Schepping, Verlossing en Heiliging.

Het is in de orde van Mijn Voorzienigheid, Mijn Gerechtigheid en Mijn Liefde dat,
in elk tijdperk er ten minste één mens is geweest
- met wie Ik al mijn goede dingen heb kunnen delen en
- die Mij alles gaf dat hij Mij als mens verschuldigd was.

Wat is anders het nut van het in stand houden van de wereld?
In een oogwenk zou ik haar vernietigd hebben.
Juist om die reden kies ik offerzielen.

De Goddelijke Gerechtigheid vond in Mij
- alles wat zij in elk schepsel had moeten vinden
- al het Goede dat zij in elk schepsel had willen zien

Ik vind dit allemaal in de offerzielen.
En Ik deel al mijn goede dingen met hen.

Tijdens van mijn Passie, had ik mijn lieve mama
die al mijn Lijden en al mijn goede dingen deelde.

Als mens, was zij erop bedacht om alles in zich te verzamelen
- wat de mensen Mij moesten aanbieden.

Ik vond in haar
- voldoening voor allen,
- dankbaarheid, dankzegging,
- lof, eerherstel en volledige overeenstemming.

Na haar kwamen Maria-Magdalena en Johannes.
En zo was het door alle eeuwen heen van de Kerk.

Om ervoor te zorgen
- dat deze zielen mij zeer nauw aan het hart liggen en
- dat ik aan hen alles kan geven,
bereid Ik hen voor:

Ik veredel hun ziel, hun lichaam, hun gelaatstrekken en zelfs hun stem,
zodat één enkel woord dat van hen komt
- zoveel kracht heeft,
- zo zacht, lief en doordringend is
dat het Mij raakt en zacht maakt.