

De gevolgen van de zonde en van de biecht.

Terwijl ik in mijn gewone toestand was, voelde ik dat ik buiten mezelf trad.
En ik vond mijn beminde Jezus.

Maar - o, ik zag mezelf in Zijn Aanwezigheid vol van zonden!
En In mijn binnenste voelde ik een zeer sterk verlangen om bij Onze Lieve Heer te biechten. Ik wendde mij tot Hem en begon mijn zonden te vertellen.
Jezus luisterde naar me.

Toen ik uitgesproken was,
keerde Hij zich met een bedroefd gezicht tot mij en **Hij zei:**

"Mijn dochter,
Als de zonde zwaar is, dan is zij een giftige en dodelijke omhelzing voor de ziel.
En dit niet alleen voor haar, maar ook voor alle deugden die in de ziel aanwezig zijn.

Als ze licht is, dan is zij een omhelzing die de ziel verwondt, haar zwak en ziek maakt.
En samen met haar worden de deugden die ze verworven had ook zwak.

Wat een dodelijk wapen is de zonde!

Alleen de zonde kan de ziel verwonden en de dood brengen !
Niets anders kan haar schaden.
Enkel de zonde alleen maakt haar afstotelijk en weerzinwekkend voor Mij."

Terwijl Hij dit zei, begreep ik de lelijkheid van de zonde.
En ik voelde zo'n pijn dat ik het niet kan verwoorden.

Jezus zag mijn grote spijt. Hij hief Zijn gezegende rechterhand op.
En Hij sprak de woorden van de absolutie uit.

Toen voegde Hij eraan toe:

"De zonde verwondt en doodt de ziel.

Het Sacrament van de Biecht

- geeft leven,
- geneest de wonden
- geeft de deugden opnieuw kracht
en dit, meer of minder, naar gelang de gesteltenis van de ziel.

Zo werkt dit Sacrament."

Het leek mij dat mijn ziel nieuw leven gekregen had .
Nadat Jezus mij de absolutie gegeven had, voelde ik dezelfde last van ervoor niet meer.
Moge de Heer altijd geloofd en gedankt worden!