

**Bidden, lijden en werken in de Goddelijke Wil
kunnen ingaan tegen de Goddelijke Gerechtigheid.**

Na lang wachten op de aanwezigheid van mijn aanbiddelijke Jezus, voelde ik Hem in mijn binnenste. Hij had de armen uitgestrekt (zoals een kruis) en **Hij zei tot mij:**

"Mijn dochter,

strek je armen samen met Mij uit, in mijn Wil,

- om te herstellen voor de velen die hun werken in de menselijke wil uitvoeren, die voor hen het net van alle kwaad vormt en hen in de eeuwige afgrond kan werpen.

- en om te voorkomen dat mijn Gerechtigheid

zich over hen uitstort om haar gerechte woede te uiten.

In feite, wanneer het schepsel zich uitstrekt in mijn Wil om te werken en te lijden,

- voelt mijn Gerechtigheid zich geraakt door het schepsel met de Kracht van mijn Wil.

En Zij stopt haar terechte strengheid.

Het schepsel laat een goddelijke ader stromen tussen God en de menselijke familie.

En daardoor kan mijn Gerechtigheid opnieuw aandacht schenken aan de arme mensheid.

En terwijl Hij dit zei, toonde Hij hoe de mensen een grote revolutie voorbereiden onder de partijen, tegen de regering en tegen de Kerk.

Wat een afschuwelijk bloedbad was er te zien! Hoeveel tragedies!

Toen hervatte mijn lieve Jezus zijn woorden:

"Mijn dochter, heb je het gezien?

De mensen willen er niet mee ophouden

Hun hebzucht om bloed te vergieten is in hen nog niet gedoofd.

En dit daagt mijn Gerechtigheid uit

- om hele steden te vernietigen door aardbevingen, door water en door vuur, en

- en hun inwoners van de aardbodem te doen verdwijnen.

Daarom, mijn dochter, ***bid, lijd, handel in mijn Wil.***

Want alleen dit kan voorkomen, dat mijn Gerechtigheid uitbarst met zijn verwoestende bliksemschichten om de aarde te vernietigen.

Wist je maar hoe mooi en aantrekkelijk het is om een ziel te zien handelen in mijn Wil!

Vader zee en moeder aarde geven je hiervan een idee,

zij zijn zo met elkaar verbonden dat het water niet zonder de aarde kan,

- en de aarde steriel zou zijn zonder het water.

Er is als een huwelijk tussen hen,

zodanig dat de zee 'vader' genoemd kan worden, en de aarde 'moeder'.

Dat is de eenheid die de ziel moet hebben met mijn Wil. (...)