

Alles wat in de Goddelijke Wil tot stand komt, is universeel en bereikt alle generaties.

Niet alleen mijn Lijden bereikte alle schepselen.
Ook mijn woorden, omdat zij in mijn Wil zijn uitgesproken.

*Bijvoorbeeld, toen Pilatus Mij vroeg of Ik een koning was, **antwoordde Ik:***

*"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.
Als het van deze wereld was, zouden legioenen engelen Mij komen verdedigen."*

Toen Pilatus Mij zo zielig, vernederd en veracht zag,
- was hij stomverbaasd en
- vroeg hij Mij om meer bijzonderheden.

Hij zei: "Bent U dan een koning?"
"Ik antwoordde hem en zijn omgeving met een vaste stem:

"Ik ben Koning. Ik kwam in deze wereld om de Waarheid te onderwijzen.
Het zijn niet
- de hogere autoriteit,
- koninkrijken,
- het recht om te bevelen
die een man bekwaam maken te heersen,
die hem veredelen en verheffen boven anderen.

Deze dingen zijn slechts slavernij en ellende. Zij
- maken een mens tot slaaf van verachtelijke passies
- zetten hem aan tot onrechtvaardige daden
die hem vernederen en de haat van zijn ondergeschikten opwekken.

Rijkdom is slavernij .
En macht is een zwaard dat velen verwondt of doodt.

Echte macht is

- deugd,
- afstand doen van alles,
- zelfvergetelheid,
- onderwerping aan anderen.

Het verenigt alles en iedereen in liefde.

Mijn Koninkrijk zal geen einde kennen en het uwe komt ten einde."
Daar deze woorden uitgesproken werden in mijn Wil,
- bereiken zij de oren van alle gezagsdragers,
opdat zij het grote gevaar zouden kennen waarin zij verkeren.

Zij zijn een waarschuwing voor hen die streven naar eer en macht."