

Het verschil tussen degene die in de Goddelijke Wil leeft en degene die er alleen maar in is omdat hij een schepsel is.

"Mijn dochter,
mijn Wil is van nature overal en omhult alles.

Maar er is een groot verschil tussen
- degene die alleen maar handelt of bidt, en
- degene die bewust en door zijn eigen keuze
het Koninkrijk van mijn Wil binnengaat om te handelen en te bidden.

Laat ons een voorbeeld geven.

Als de zon de aarde bestraalt, krijgen niet alle plaatsen evenveel licht en warmte:
- op sommige plaatsen is er schaduw, en
- op andere plaatsen is er direct en intens licht.

Welke schepselen ontvangen meer licht en warmte,
- die in de schaduw of die in de open lucht? (...)

Hoewel mijn Wil overal is,
kan de ziel die in de schaduw van haar eigen wil blijft,
- de intensiteit van het Licht van mijn Wil niet ervaren,
- noch zijn warmte, noch al het Goede.

De ziel die in mijn Wil binnentreedt
- doet de schaduw van zijn eigen wil verdwijnen.

Dus, het Licht van mijn Wil
- schijnt op haar, omhult haar en transformeert haar in Zichzelf.
De ziel die ondergedompeld is in mijn eeuwige Wil, zegt tot Mij:

"Dank U, o heilige en opperste Wil
- voor uw Licht en voor alle Goeds dat U ons brengt
door hemel en aarde te vullen met uw Licht.
In naam van allen, dank ik U voor al uw zegeningen."

Dan voel ik zoveel eer, glorie en vreugde dat dit met niets kan vergeleken worden.

Mijn dochter,
hoeveel onheil kan de ziel, die leeft in de schaduw van haar eigen wil, overkomen !
Deze schaduw maakt haar koud en dompelt haar in luiheid en loomheid.
Het tegenovergestelde gebeurt voor de ziel die leeft in het Licht van mijn Wil.

Later verliet ik mijn lichaam en zag dat er besmettelijke ziekten op komst waren,
- waarbij veel mensen in quarantaine werden geplaatst.
Er heerste angst en vele nieuwe kwalen verschenen overvloedig.

Ik hoop echter, dat Jezus tevreden gesteld wordt
- door de Verdiensten van zijn zeer kostbare Bloed.