

**Leven in Mijn Wil vraagt de bereidheid tot het grootste offer,
dit van geen leven te geven aan je eigen wil, zelfs niet in heilige zaken.**

...Mijn dochter, leven in mijn Wil is een leven dat het leven van de heiligen in de Hemel zeer dicht benadert.

Het staat net zo ver af
van degene die mijn Wil vervult en trouw mijn bevelen uitvoert
-als de Hemel van de aarde,
-als een zoon van een dienaar of
-als een koning van zijn onderdaan.

En bovendien is dit een Geschenk dat Ik in deze zo droevige tijden wil geven:
-dat zij niet alleen mijn Wil doen, maar dat zij Hem bezitten.

Kan Ik niet, als eigenaar, geven
-wat Ik wil,
-wanneer Ik wil en
-aan wie Ik wil?

Kan een eigenaar niet tot zijn dienaar zeggen:
'Leef in mijn huis, eet, drink, geef bevelen zoals een andere ik!'

En om zeker te zijn dat niemand hem het bezit van zijn goederen verhindert,
neemt hij deze dienaar aan als zijn zoon en schenkt hem het recht op bezit.
Als een rijke dit kan doen, hoeveel meer kan Ik dat!

Dit leven in mijn Wil is het grootste geschenk dat Ik aan de schepselen wil geven.

Mijn Goedheid wil schepselen met steeds meer Liefde overstromen.
Ik heb hen alles gegeven. Ik heb niets meer om te geven om Mij geliefd te maken.
Daarom wil Ik hen de gave van mijn Wil schenken. Wanneer zij Die bezitten,
zullen zij het grote Goed waarderen dat zij bezitten.

Wees niet verbaasd als je ziet dat zij het niet begrijpen.
Om dit te begrijpen moeten zij bereid zijn tot het grootste offer, nl. geen leven te
geven aan hun eigen wil, zelfs niet in heilige zaken.

Dan zullen zij het bezit van mijn Wil voelen.
En zij zullen ervaren wat het betekent om in mijn Wil te leven.
Wees dus aandachtig en laat je niet storen door de moeilijkheden die zij veroorzaken.

En Ik, beetje bij beetje, zal verder gaan,
om hen het leven in mijn Wil te laten begrijpen.”