

Het Boek van de Hemel Deel 17 – 17 september 1924 Luisa Piccarreta
« Dit is leven in mijn Wil: De Zon van mijn Wil transformeert de menselijke wil in Zon,
en handelt in haar als in haar eigen centrum.» “Ik zegen deze Geschriften uit het
diepste van mijn Hart. Deze Geschriften zijn een deel van Mezelf.”

Ik mediteerde over de heilige Goddelijke Wil. Ik deed mijn best om mezelf te verenigen met Hem, om iedereen te omhelzen en de akten van elk schepsel, die aan onze Schepper toebehoren, als één enkele akt naar Hem te brengen.

Terwijl ik dit deed, zag ik de Hemel open.

Er kwam een Zon uit, die me verwondde met zijn stralen, die diep in mijn ziel binnen drongen. Doorlicht door deze stralen, werd mijn ziel veranderd in een zon die zijn stralen verder uitbreidde en terugstuurde naar de eerste Zon.

Ik zette mijn akten in de Goddelijke Wil verder, in naam van iedereen. Hierdoor bleven zij verenigd met die stralen en werden zij omgezet in goddelijke Akten.

Deze goddelijke Akten verspreidden zich naar allen en over allen en vormden een net van licht om orde te scheppen tussen de Schepper en het schepsel.

Ik was zeer blij dit te mogen zien.

Mijn geliefde Jezus kwam uit het middelpunt van die Zon en zei:

“Mijn dochter, zie je hoe mooi de Zon van mijn Wil is!

Wat een kracht! Wat een pracht!

Zodra de ziel zich met Hem wil verenigen om allen te omhelzen, verwondt mijn Wil de ziel. Zij transformeert zichzelf in Zon en vormt een andere Zon in haar.

De akten die ze in Hem vormt worden in stralen veranderd. Deze verwonden de Zon van de Goddelijke Wil. Zij omsluit allen in dit Licht en bemint, verheerlijkt en geeft voldoening aan de Schepper voor allen.

En nog meer: niet met menselijke liefde, glorie en voldoening maar met de Liefde en de Glorie van de Goddelijke Wil. Omdat de Zon van mijn Wil in haar handelde.

Zie je wat akten in mijn Wil betekenen! Dit is leven in mijn Wil:

De Zon van mijn Wil transformeert de menselijke wil in Zon,
en handelt in haar als in haar eigen centrum.”

Hierna ging mijn lieve Jezus alle boeken halen die ik schreef over zijn Goddelijke Wil. Hij nam ze allen en drukte ze met onuitsprekelijke tederheid aan zijn Hart.

En Hij zei: “Ik zegen deze Geschriften uit het diepste *van mijn Hart*.

Ik zegen ieder woord. Ik zegen de uitwerking en de waarde die zij hebben.

Deze Geschriften zijn een deel van Mezelf.”

Toen riep Hij de engelen. Deze bogen zeer diep op de grond en begonnen te bidden. Er waren twee priesters aanwezig om de geschriften te zien.

Jezus vroeg de engelen om hun voorhoofd aan te raken opdat de H. Geest hen zou verlichten om de Waarheden en de Zegeningen in deze geschriften te kunnen begrijpen. De engelen deden dit. Toen zegende Jezus allen en verdween.