

Mijn Wil bemint u zeer !

“Mijn dochter,

Hoezeer bemint mijn Wil je!

Meer dan een moeder, houdt Hij je in zijn armen.

En terwijl Hij je stevig tegen zich aandrukt,
is Hij aanwezig in jou om samen met jou te groeien.

- Hij klopt in jouw hart
- Hij circuleert in jouw bloed,
- hij wandelt in jouw voeten
- Hij denkt in jouw geest
- Hij spreekt in jouw stem ...

Zijn Liefde en jaloezheid zijn zo groot, dat
-als je klein bent, Hij zichzelf klein maakt,
-als je groeit, Hij met jou groeit ,
-als je handelt, Hij jou zozeer uitspreidt dat je in al Zijn werken verspreid bent.

Een moeder kan haar dochter achterlaten. Zij kan van haar scheiden en ver weg zijn.
Maar mijn Wil, nooit!
Hij maakt zichzelf tot leven van de dochter. Zo kan Hij van haar niet gescheiden worden..

Zodus, zelfs als Hij haar wil verlaten, kan Hij dit niet.
Hij heeft immers zijn eigen leven in zijn dochter gevormd en dit leeft in haar.

Wie kan ooit deze onoverkomelijke kracht en liefde hebben voor het vormen en laten groeien van
zijn eigen leven in zijn dochter? Niemand - alleen mijn Wil!
Hij bezit een eeuwige liefde en een creatieve deugd en Hij creëert zijn leven in iemand die
herboren is en enkel zijn dochter wil zijn.

....

Daarom ga jij rond in de Schepping: omdat deze Moeder - mijn Goddelijke Wil - in al zijn Akten,
het leven wil dat Hij in jou, Zijn dochter, gevormd heeft....