

**Betekenis en bedoeling van de gevangenis van Jezus tijdens zijn Passie.**

Ik bracht deze nacht samen met Jezus in de gevangenis door.

Ik had medelijden met Hem en ik omknelde zijn knieën om Hem te ondersteunen.

***Jezus zei:***

“Mijn dochter, tijdens mijn Passie wilde Ik het lijden van gevangenis ondergaan om het schepsel te bevrijden van de gevangenis van de zonde.

Oh, wat een verschrikkelijke gevangenis is de zonde voor de mens!

Zijn begeerten ketenen hem als een verdorven slaaf.

Mijn gevangenis en mijn kettingen bevrijdden hem en maakten hem los.

Mijn gevangenis vormde voor liefhebbende zielen hun gevangenis van liefde. waar zij veilig zijn en beschermd tegen allen en alles.

En Ik liet hen vrij en bewaarde hen als levende gevangnissen en tabernakels om Mij te verwarmen

-tegen de kilte van de stenen tabernakels , en zelfs meer

-tegen de kilte van de schepselen

die Mij in hen gevangen houden en Mij laten sterven van kou en honger.

Om deze reden verlaat Ik dikwijls de gevangnissen van de tabernakels en kom Ik in je hart om Mij te verwarmen en Mij op te frissen met jouw liefde.

Wanneer Ik je in de tabernakels van de kerken naar Mij zie zoeken, dan **zeg Ik tot jou:**

***‘Ben jij niet de echte gevangenis van liefde voor Mij?’  
Zoek naar Mij in je hart en bemin Mij!’***