

Als de ziel enkel handelt met de bedoeling Jezus lief te hebben, wandelt zij altijd in het licht. Het is nooit nacht voor haar.

In mijn gebruikelijke toestand bevond ik me buiten mezelf.
Ik zag mezelf als een stoombootje. Ik was zeer verbaasd mezelf zo te zien.

Intussen kwam mijn aanbiddelijke Jezus en **Hij zei:**

“Mijn dochter, **het leven van de mens is een stoomboot .**

Enkel vuur laat de stoomboot toe te bewegen.

-Hoe levendiger en groter het vuur is des te sneller gaat hij vooruit.

-Als het vuur klein is dan beweegt hij langzamer.

-Als het vuur uit is dan beweegt hij niet.

Hetzelfde geldt voor de ziel:

-als het vuur van Gods liefde groot is kan gezegd worden dat zij boven alle aardse dingen vliegt en dat zij altijd naar haar centrum vliegt dat God is.

-Als het vuur klein is, kan je zeggen dat zij moeilijk loopt, kruipt en vol modder raakt door alles wat aards is.

-Als het vuur dan uitgaat blijft zij zonder beweging, zonder Gods leven in zichzelf, als dood voor alles wat goddelijk is.

Mijn dochter, als de ziel alles doet enkel uit liefde voor Mij en geen andere beloning voor haar werk wil dan alleen mijn Liefde,
dan wandelt zij altijd in het daglicht .- Het is nooit nacht voor haar.

Meer nog, zij wandelt binnenin de zon zelf die haar omgeeft zoals stoom

-om haar binnenin zichzelf te laten wandelen

-en om haar te laten genieten van de volheid van het licht.

En dat niet alleen.

Haar daden dienen als licht voor haar tocht
en vermeerderen haar licht steeds opnieuw..