

**De Liefde is de Wieg van de mens.
Een werk zonder liefde kan niet herkend worden als Mijn Werk.**

Ik was bedrukt omdat ik mijn lieve Jezus niet zag. Ik riep Hem en wenste vurig dat Hij zou komen. Alles was tevergeefs. Hij liet me zeer lang wachten tot ik het niet meer kon uithouden. Toen Hij kwam wou ik Hem zoveel vertellen. Maar Hij steeg op vooraleer ik de kans kreeg iets te zeggen.

Ik keek naar Hem en riep: “Jezus, Jezus, kom!”

Hij keek ook naar mij en Hij liet als het ware een dauw van parels over mij neerkomen. Deze dauw trok Hem naar mij toe zodanig dat Hij naar mij afdaalde.

Hij zei:

“Mijn dochter, het verlangen van de ziel om Mij te zien verbreekt de sluier tussen tijd en eeuwigheid. En door het herhaald verlangen van de ziel stijgt zij op naar Mij. Als Ik Me niet laat zien aan een ziel die zozeer naar Mij verlangt, is mijn Liefde als rusteloos.

En zij vindt enkel rust als Ik Mezelf laat zien en haar nieuwe charisma's en blijken van Liefde geef.

...

Het is mijn liefde die Mij dicht bij de mens brengt.

Het is de wieg waarin hij geboren werd. ...

Wat de mens het meest nodig heeft is liefde. Liefde is als brood voor het natuurlijk leven van de mens. De mens kan zonder kennis, macht of wijsheid omdat deze eigenschappen alleen nuttig zijn in een of andere speciale omstandigheid.

Maar wat zou je zeggen als Ik de mens geschapen had en hem niet lief had?
Waarom hem scheppen als Ik hem niet ging liefhebben!

Dat zou Mij geen eer brengen en een akt zijn Mij onwaardig.
Ik kan immers enkel liefhebben.

En wat zou er van de mens worden als hij niet kon liefhebben?
Hij zou een brutoot zijn en niet waard bekeken te worden.

Liefde moet alles doordringen.
Liefde moet door alle menselijke akten stromen,

Een werk zonder liefde kan niet herkend worden als Mijn Werk!...