

De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus-Christus. Luisa Piccarreta

Uur 24 – van 16 uur tot 17 uur.

De Graflegging van Jezus - Het Lijden van de H. Maagd Maria- Video 1

...Terwijl je uitgedoofd lijkt samen met Jezus, hoor ik je stem.
Zij trilt en wordt door snikken onderbroken. Je zegt :

« Zoon, geliefde Zoon, dit is de enige troost die me overblijft om mijn pijnen te verzachten:

- mijn hart uitstorten over de Wonden van uw zeer heilige Mensheid,
- hen aanbidden, hen kussen.

En nu, wordt ook dit mij ontnomen. Het Goddelijke Willen beschikt het zo.
En ik aanvaard dit.

Maar weet, O Zoon, dat zelfs indien ik het wil, ik het niet kan.

Enkel reeds bij de geachte eraan, ontbreekt me de kracht en vloeit het leven uit mij weg.

Lieve Zoon, tot welke ellendige toestand ben je herleid!

Hoezeer heeft de zonde uw zeer heilige Ledematen toegetakeld!

Lieve Zoon, hoe verschrikkelijk bent U verminkt!

Indien Liefde Mij niet ingaf dat U mijn Zoon bent, mijn Leven en mijn Alles,
dan zou Ik U niet herkennen.

Luisa : Je Mama verlangt zozeer je oorspronkelijke schoonheid te herstellen!
Je kijkt verbijsterd naar de gapende Wonde van dit Hart. Je kust ze. Je raakt het Bloed aan.

Alsof je hierdoor tot Leven komt, voel je voldoende kracht om afscheid te kunnen nemen. Je omhelst Jezus en je laat toe dat het graf gesloten wordt!....

Dankzij een bovenmenselijke inspanning maak je je los van het graf.

En je keert naar Jerusalem terug langs dezelfde weg waarlangs je gekomen bent.

Na enkele stappen sta je voor het Kruis waarop Jezus zoveel leed en stierf.

Je loopt erheen en kust het. Je ziet het Kruis gekleurd door Bloed.

En dan hernieuwen zich alle smarten die Jezus erop geleden heeft, één voor één in je hart. Zoveel lijden dragen is teveel voor jou...

[link vidéo : https://youtu.be/XtbVYk8e-Wo](https://youtu.be/XtbVYk8e-Wo) (via instellingen ondertitels engels-nederlands)