

De Goddelijke Wil wenst in de zielen te heersen als de Heer van het huis.

Als de ziel haar wil opzij zet, en haar zelfs geen akt van leven schenkt, dan regeert mijn Wil als meester in de ziel. Zij heerst, beveelt en regeert. Het is alsof mijn Wil in haar eigen huis is, - dat is, in mijn hemels Vaderland.

Nu dit mijn huis is, gedraag Ik mij als heer van het huis.
Ik beschik over alles en plaats er mijn bezittingen.
In mijn eigen huis kan Ik immers zetten wat Ik wil en ervan maken wat Ik wil.
En Ik ontvang de grootste eer en glorie die het schepsel Mij kan geven.

Als iemand echter zijn eigen wil wenst te doen dan handelt hij als meester en beschikt en beveelt. En mijn Wil blijft als een arme vreemdeling, verwaarloosd, en zeer dikwijls zelfs veracht. Ik zou daar bezittingen van Mezelf willen plaatsen.
Maar Ik kan dit niet omdat de menselijke wil geen enkel plaatsje wil afstaan voor mij. Zelfs in heilige dingen wil hij zijn eigen meester zijn en Ik kan niets van Mezelf zetten.
Hoe ongemakkelijk voel Ik me in de ziel die zijn eigen wil laat heersen!

Het gaat net zoals met een Vader die één van zijn zonen ,die veraf woont, bezoekt of zoals met een vriend die naar een andere vriend gaat.
Als hij aanklopt wordt de deur geopend maar hij wordt enkel in de eerste kamer gelaten. Er wordt geen maaltijd bereid en er wordt hem niets aangeboden. Er is geen bed om hem te laten rusten. En zij delen hun vreugde en verdriet niet met hem.
Wat een belediging ! Wat een verdriet voor deze vader of vriend!

En als hij mooie dingen meegebracht heeft om hen blij te maken, neemt hij deze terug mee. En hij vertrekt met een gebroken hart.

Het tegenovergestelde kan ook gebeuren. Een liefhebbende zoon opent de deur van zodra hij op de deur hoort kloppen. Hij doet open en ontvangt zijn vader vol vreugde. Hij omhelst hem, kust hem, laat hem binnen en bereidt een feest voor.
Hij maakt voor hem de beste maaltijd klaar en geeft hem het zachtste bed.
En niet alleen dit, hij laat hem beschikken over het gehele huis en ook over zichzelf..

Is dit niet de grootste eer, liefde, onderwerping die aan een vader of vriend kunnen aangeboden worden? Hoeveel mooie en goede dingen zullen zij hem nalaten in ruil voor zoveel vrijgevigheid!

Zo is mijn Wil! Hij komt uit de Hemel om in de zielen te wonen.

Maar in plaats van Mij de Meester te laten zijn, behandelen zij Mij als een vreemdeling en een behoeftige. **Maar mijn Wil gaat niet weg..**

Zelfs als ze Mij als een vreemdeling behandelen, blijf Ik in hun midden.
Ik wacht om hen mijn Goede dingen, mijn Genaden en Heiligheid te kunnen schenken.