

De kleintjes in de Goddelijke Wil

Ik verenigde mezelf totaal met de Goddelijke Wil.

Ik plaatste mezelf, als de kleinste van allen, vóór alle generaties, zelfs voor Adam en Eva werden geschapen, zodat ik, vóórdat zij zondigden, voor hen de act van eerherstel voor de goddelijke majesteit kon voorbereiden.

In de Goddelijke Wil is immers geen verleden en toekomst. Alles is tegenwoordig.

Op die manier kon ik, als kleintje, bij Hem komen om te pleiten en mijn kleine akten te stellen in Zijn Wil, om al de akten van de schepselen te bekleden met zijn Goddelijke Wil en daardoor de afgescheurde menselijke wil te kunnen verbinden met de Goddelijke Wil en hen te verenigen.

Terwijl ik dit deed beseftte ik plots mijn niets-zijn, mijn ellende en mijn uiterste kleinheid en ik zei bij mezelf: “In plaats van mezelf op te stellen vóór iedereen in de allerheiligste Wil, zou ik beter achter iedereen gaan staan, zelfs achter de laatste mens die nog zal geboren worden. Ik ben immers de meest ellendige van allen en de laatste plaats past het best bij mij”.

Intussen kwam mijn geliefde Jezus vanuit mijn binnenste, pakte mijn hand en zei: “Mijn dochttertje, in mijn Wil moeten de kleintjes eerst gaan. Beter nog: in mijn Boezem zijn.

Wie moet voorspreken, herstellen en onze Wil moet verenigen niet alleen met de hare, maar met die van allen, moet Ons zo nabij zijn en zo met Ons verenigd dat zij alle uitstralingen van de Godheid opvangt om die in zichzelf te reproduceren.

Haar gedachten, woorden, werken, stappen, haar liefde moeten die van allen zijn en voor allen.

Omdat onze Wil iedereen insluit, kunnen jouw gedachten die van allen zijn.

En dit geldt ook voor jouw daden en jouw liefde. Door de Kracht van onze Wil worden jouw gedachten, daden, liefde, tegenhangers, verdedigers, verliefden, werkers enz.

Indien je wist met hoeveel liefde onze hemelse Vader op je wacht, en hoe blij Hij is wanneer Hij je ziet, zo klein, de hele Schepping op zijn schoot leggen om Hem voor alles te bedanken!

Hij ervaart de glorie, de vreugden, de tevredenheid, die Hij had bij de Schepping.

Daarom is het nodig dat je aan het hoofd van allen bent.

Daarna zal je een ronde in onze Wil maken. Nadien zal je de laatste van allen zijn. Je zal hen op je schoot nemen en hen allen in onze Schoot brengen.

En als We hen bekleed zien met jouw akten, gedaan in de Goddelijke Wil, zullen We hen met meer liefde verwelkomen. We zullen onze Wil kunnen verbinden met die van de schepselen zodat onze Wil opnieuw volledig kan heersen.

Heb daarom moed! De kleintjes lopen verloren in de menigte en daarom is het nodig dat je voorop gaat om de zending die je in onze Wil toevertrouwd is, te volbrengen.

In onze Wil hebben de kleintjes geen gedachten voor zichzelf. Ze hebben geen persoonlijke zaken. Maar ze hebben alles gemeenschappelijk met de hemelse Vader.

Allen genieten van de zon, zijn omgeven door haar licht, omdat zij geschapen is door God als zegen voor allen.

Zo hebben allen baat bij de akten van de kleine dochter van onze Wil die, meer dan de zon, over allen schijnt - opdat de Zon van de Eeuwige Wil opnieuw mag verschijnen conform aan het doel waarvoor de mensheid werd geschapen.

Raak dus niet verward in je miseries, je zelfverachting, gedachten over je zelf.

Maar denk alleen aan je taak als kleintje in onze Wil.

En let erop om je zending goed te volbrengen!”