

Het verlangen doet Jezus geboren worden in de ziel. Hetzelfde voor de duivel.

Deze ochtend was ik in mijn gewone toestand. Het Kindje Jezus kwam. Hij was zo klein alsof hij net geboren was.

Ik zei Hem:

“Mijn schattig Kindje,

-wat was de reden –

-wie liet je uit de Hemel komen en zo klein geboren worden in de wereld?”

En *Hij antwoordde:*

“De reden was Liefde. En niet alleen dat.

Mijn geboorte in de tijd was een uitstorting van liefde van de allerheiligste Drie-eenheid voor de schepselen.

In een uitstorting van liefde van mijn Mama verliet ik haar moederschoot.

En een overvloed van liefde deed me herboren worden in de zielen.

Maar deze overvloed ontstaat uit een wens.

Van zodra een ziel naar Mij begint te verlangen word Ik in haar ontvangen.

Hoe meer haar verlangen toeneemt, hoe meer Ik groei in haar ziel.

En als dit verlangen haar binnenste helemaal vervult en begint over te stromen, dan word Ik geboren in de hele mens – in zijn geest, in zijn mond, in zijn werk en in zijn voetstappen.

De duivel wordt ook geboren in de zielen.

Zodra de ziel begint te verlangen naar het kwaad en het kwaad wil, wordt de duivel ontvangen met zijn perverse werken.

En als dit verlangen wordt gevoed, groeit de duivel en vult het innerlijk van de mens met de lelijkste en meest weerzinwekkende begeerten.

Als het begint over te lopen, dan geeft de mens zich over aan alle ondeugden.

Mijn dochter,

hoe dikwijls wordt de duivel geboren in deze zeer droevige tijden.

Als mensen en demonen de macht hadden

zouden ze al mijn geboorten in de zielen verhinderen.”