

De H. Maagd Maria was een klein licht. Zij werd een Zon door de Goddelijke Wil.

„Mijn dochter, de onbevleete maagd Maria, was een klein licht van de mensenfamilie.
De menselijke aarde was immers haar oorsprong.
Zij bleef echter altijd een dochter van het Licht.
Want geen enkele vlek is in dit Licht binnengekomen.

Maar weet je waarin haar grootheid bestaat,
Wie haar deze verhevenheid verleende, Die de zeeën vormde
- van Licht, van heiligheid, van genade, van liefde, van schoonheid, van macht,
in haar en rondom haar?

Mijn dochter, het menselijke kan geen grote dingen verrichten, noch grote dingen geven.
De hemelse koningin zou een klein licht gebleven zijn
- indien zij haar eigen wil, die dat kleine licht was, niet opzij gezet had,
- indien zij zich niet geheel had laten bekleden door mijn Goddelijke Wil,
waarin zij haar klein licht verloor.

De Goddelijke Wil is geen klein licht maar een grenzeloze Zon.
Daar Hij haar geheel bekleedde,
- vormde Hij rondom haar zeeën van Licht, van genade, van heiligheid,
- maakte Hij haar veel mooier.
Hij maakte haar zo mooi Hij kon, met alle schakeringen van de goddelijke schoonheden.
En Hij werd verliefd op haar, die Hij geschapen had.

Haar onbevleete ontvangenis, hoe mooi en zuiver zij ook was, bleef altijd een klein licht.
Zij had nooit de kracht gehad, noch voldoende licht,
- om zeeën van licht en heiligheid te vormen
indien onze Goddelijke Wil dit kleine licht niet bekleed had om het te veranderen in zon.

En dat klein licht dat de wil van de verheven hemelse was,
- zou nooit het geluk gekend hebben zich te verliezen in de Zon van het Goddelijk Fiat om
zich door Hem te laten beheersen.

Dit was het grootste wonder: **het Rijk van Mijn Goddelijke Wil in haar.**
Zo werd zij Licht. Zij voedde zich met Licht. Er kwam niets uit haar voort dat niet Licht
was. Zij had immers de Zon van Mijn Goddelijke Wil in haar macht.
Zij kon zoveel Licht nemen als zij wou.
De eigenschappen van het licht zijn :
- zich verspreiden, heersen, bevruchten, helder maken, verwarmen.

De verheven koningin bezat de Zon van de Goddelijke Wil en spreidde zich in God uit.
En zij vroeg Hem en smeekte Hem om het Eeuwige Woord op aarde te laten afdalen.
Zij ontving het Eeuwige Woord en verlichtte en verwarmde het menselijk geslacht.
Zij bezat deze macht omdat **zij het Rijk van Mijn Goddelijke Wil bezat.**
Alle andere voorrechten kunnen sieraden van deze moeder en koningin genoemd worden.
Maar de essentie van al het goede, haar verhevenheid, haar schoonheid, grootheid, haar
soevereiniteit, was dat zij het Rijk van mijn Wil bezat.

Zo wordt over haar slechts het onbelangrijkste gezegd. Over het belangrijke spreken zij
geen enkel woord. Dit betekent dat zij weinig of niets kennen van Mijn Wil.
Want zij blijven stom over Hem.