

“Drie Koningen” – “Openbaring van de Heer”

Als de ziel Mij vertrouwt dan is zij zeker dat zij krijgt wat zij vraagt.

Deze ochtend ontving ik de H.Communie.

Ik was samen met Jezus en Koningin Mama was hier ook.

O! Hoe wonderbaar!

Ik keek naar de Moeder en ik kon haar hart veranderd zien in het Jezus-Kind.

Ik keek naar de Zoon en ik kon in het Hart van het Kind de moeder zien.

Intussen herinnerde ik mij dat het vandaag de “Openbaring van de Heer “ is.

Naar het voorbeeld van de drie Wijzen, wilde ik het Jezus-Kind iets aanbieden.

Maar ik zag dat ik niets had om Hem te geven.

Toen ik mijn ellende zag, kwam ik op de gedachte,

- mijn leven aan te bieden als Mirre, met alle lijden van de 12 jaar die ik in bed had doorgebracht, bereid om te lijden en hier te blijven zolang Hij dit graag heeft.

- als Goud de pijn die ik voel als Hij mij berooft van zijn Tegenwoordigheid. Dit is immers de meest pijnlijke en meest droevige zaak voor mij.

- als Wierook mijn arme gebeden, verenigd met deze van de Koningin Mama, zodat het Kind Jezus er blijer mee is.

Ik bracht mijn geschenken op deze manier en vol vertrouwen dat het Kind alles zou aannemen. Jezus leek mijn povere geschenken met vreugde aan te nemen.

Wat Hem echter het meest plezier gedaan had, was

het vertrouwen waarmee ik Hem dit alles aangeboden had.

Hij zei mij:

“Vertrouwen heeft 2 armen:

- één arm omarmt mijn Mensheid en gebruikt mijn Mensheid als trap om naar mijn Godheid omhoog te stijgen,

- de andere arm omarmt de Godheid en trekt hemelse Genaden als in bergstromen over zich, zodanig dat de ziel overstroomd wordt in het Goddelijk Wezen.

Als de ziel vol vertrouwen is, dan is zij zeker dat zij krijgt wat zij vraagt.

Ik laat mijn armen vastbinden. Ik laat haar alles doen wat zij wil.

Ik laat haar zelfs binnentreden in mijn Hart.

En Ik laat haar zelf datgene nemen waarom zij gevraagd heeft.

Als Ik dit niet zou doen, dan zou Ik mezelf geweld aandoen. “