

**Een ster roept in alle stilte de drie koningen om Jezus te gaan aanbidden.**

**De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil – Dag 23**

Mijn dochter, er is nog een verrassing.

***Een nieuwe ster schittert aan het hemelgewelf.***

*Met haar licht zoekt zij aanbidders,*

- die het Kind Jezus herkennen en aanbidden.

***Drie personen, alle drie van elkaar verwijderd, zijn vol verbazing.***

*Geleid door een hoger Licht, volgen zij de ster*

- die hen tot in de grot van Bethlehem aan de voeten van het Kind Jezus brengt.

Deze drie koningen waren stom van verbazing toen zij in het Goddelijk Kind,

- de Koning van Hemel en aarde herkenden,

Hem die gekomen was om te beminnen en allen te redden!

Terwijl de drie koningen,

- diep onder de indruk van deze hemelse Schoonheid,

Hem aanbaden,

*liet het Kind doorheen zijn kleine Mensheid zijn Godheid uitstralen.*

***En de grot veranderde in een Paradijs.***

De drie koningen konden zich niet losmaken van de voeten van het Goddelijk Kind,  
tot Het dit Goddelijk Licht opnieuw in zijn Mensheid terugtrok.

Ik vervulde opnieuw mijn taak als Moeder:

- ik sprak lang over de afdaling van het Woord,

- ik sterkte hen in het geloof, de hoop en de liefde,

waarvan hun geschenken aan Jezus het symbool waren.

***De drie koningen keerden vol vreugde naar hun streek terug  
om de eerste verkondigers te zijn.***