

Het leven in de Goddelijke Wil brengt mee dat je elk recht op je eigen wil verliest.

(...) "Mijn dochter,
Het leven in de Goddelijke Wil brengt met zich mee dat je elk recht op je eigen wil verliest.

Alle rechten behoren toe aan de Goddelijke Wil.

En wanneer de ziel haar rechten niet verliest,
- dan kan dit niet een "echt" leven in Mijn Wil genoemd worden.
Zij kan hoogstens zeggen dat zij onderworpen, overeenkomstig Mijn Wil leeft.

Het leven in Mijn Wil is niet enkel een daad uitvoeren overeenkomstig mijn Wil.
Het betekent dat geheel het innerlijk van het schepsel
- geen enkel gevoel, gedachte, wens, zelfs geen ademhaling toelaat,
waarin Mijn Wil niet aanwezig is.

Mijn Wil duldt geen menselijke genegenheid waarvan Hij niet het leven is.

Ik zou het verschrikkelijk vinden een ziel in Mijn Wil te laten leven met haar eigen menselijke genegenheden, gedachten en alles wat een menselijke wil kan hebben.

En denk je dat het eenvoudig is dat een ziel haar rechten vrijwillig verliest?

Hoe moeilijk is dat!

Integendeel, er zijn zielen die - wanneer zij op het punt staan alle rechten over hun wil te verliezen - achteruit gaan en tevreden zijn om verder een middelmatig leven te leiden.

Het verlies van de eigen rechten is immers het grootste offer dat een ziel kan brengen.

Enkel hierdoor kan Mijn Goedheid

- de poorten van Mijn Wil voor haar openen en
- haar in Hem laten leven
- en haar mijn Goddelijke Rechten in de plaats hiervan geven.

Daarom **wees waakzaam en ga nooit buiten de grenzen van Mijn Wil."**