

**Het zekerste teken om te weten of een toestand overeenstemt met Mijn Wil, is dat je de kracht voelt om in deze toestand te leven.**

Deze ochtend had ik reeds alle hoop opgegeven dat de gezegende Jezus zou komen. Hij kwam echter plotseling en Hij hernieuwde in mij de pijnen van de kruisiging.

Hij zei mij:

«De tijd is aangebroken. Het einde kondigt zich aan maar het uur is onzeker.»  
Ik vroeg mij af of deze woorden te maken hadden met de volledige kruisiging of met de kastijdingen.

Ik zei Hem:

“Heer, ik vrees ervoor dat mijn toestand niet overeenstemt met de Wil van God.”

Jezus hernam:

“Het zekerste teken om te weten of een toestand overeenstemt met mijn Wil is: dat je de kracht voelt om in deze toestand te leven.”

*Ik zei hem: “Indien het Uw Wil zou zijn, dan zou U niet ophouden met komen zoals vroeger.”*

**Hij antwoordde:**

«Als een persoon familiair geworden is in een familie, dan worden al die plechtigheden en eerbetuigingen niet meer gebruikt zoals ervoor, toen hij nog een vreemde was. En dit betekent niet dat deze familie hem niet meer waardeert, noch dat zij hem niet meer bemint zoals ervoor. Met Mij is dit hetzelfde.

Bijgevolg, blijf rustig. Laat Mij begaan.

*Folter je hersenen niet of verlies de vrede in je hart niet.*

*Op het gewilde moment, zal je mijn Werken verstaan.”*