

Verder in mijn gewone toestand,
dacht ik na over dingen van mijn verleden.

Mijn gezegende Jezus liet zich kort zien.

Hij zei mij :

“Mijn dochter, kijk niet naar het verleden want het verleden is reeds in Mij.

Het kan een afleiding zijn voor jou.

En het kan je fouten doen maken op het kort stukje van de weg,
dat je nog overblijft om te gaan.

Je teruggaan naar het verleden

- laat je jouw stap op de huidige weg vertragen.

Hierdoor verlies je tijd en kom je niet voorwaarts op jouw weg.

Anderzijds, **als je enkel naar het heden kijkt,**

- zal je meer moed hebben.

- ***zal je innig met Mij verenigd zijn.***

- zal je beter vooruitkomen op je weg.

En je loopt geen gevaar verkeerd te lopen.”