

4de Uur – van 20u tot 21u – 1. De voetwassing.

Jezus, in alles wat U doet of ziet, hebt U altijd woorden van dank aan de Vader op de lippen:  
**“Vader, U zij dank! “**

U vraagt de leerlingen opnieuw te gaan zitten.

U neemt een kommetje met water en omgordt de lenden met een wit doek.

U knielt neer aan de voeten van de apostelen. Dit is een zo nederige daad dat de ogen van de gehele Hemel op u gericht zijn. Allen zijn erdoor in extase.

De apostelen zelf durven bijna niet bewegen. Zij staan ervan versteld.

**U zegt tot mij:**

**“ Ah, mijn dochter! Ik wil alle zielen!**

**Ik kniel neer aan de voeten van mijn leerlingen als een arme bedelaar.**

**En ik vraag hen, ik val hen lastig en verzin listen van Liefde om hen naar Mij toe te trekken.**

**Ik wil hen door middel van dit water, vermengd met mijn tranen**

**- zuiveren van alle onvolkomenheden en**

**- voorbereiden om Mij te ontvangen in het H. Sacrament.**

**Deze daad van zuivering ligt mij zo nauw aan het Hart**

**- dat ik dit niet wil toevertrouwen aan de engelen, noch aan mijn lieve Mama.**

**Ikzelf wil hun ziel zuiveren tot in de diepste vezels, zodat zij de Vrucht van het H. Sacrament kan ontvangen.**

**En in de apostelen wil ik alle zielen voorbereiden.**

**Ik wens te herstellen**

**- alle heilige werken en**

**- het toedienen van de sacramenten die priesters verrichten met een geest van hoogmoed, zonder de H. Geest en met onverschilligheid.**

**Ah! hoeveel goede werken bereiken Mij**

**- meer om Mij te ontoren dan om Mij te eren!**

**- meer om Mij te verbitteren dan om Mij vreugde te schenken!**

**- meer om Mij te doden dan om Mij het leven te geven!**

**Dit zijn de beledigingen die Mij het meest bedroeven!**

**Ja, mijn dochter!**

**Zie al deze beledigingen die Mij worden aangedaan en herstel door middel van mijn eigen Eerherstel, om mijn Hart te troosten dat zo doordrenkt is van bitterheid!"(...)**

Lieve Jezus, wanneer u de voeten wil wassen van uw apostelen, treft een andere smart uw Heilig Hart. De apostelen vertegenwoordigen alle toekomstige kinderen van de kerk.

En u ziet alle kwaad dat in de Kerk zal bestaan en dit berokkent U zeer veel Lijden. (...)

Niet in staat dit alles te verdragen, stopt U aan de voeten van elke apostel.

U huilt, U bidt, U herstelt al deze beledigingen.

Door uw gebeden verkrijgt U kracht en hulp voor iedereen.

Aan Judas' voeten ademt U zeer moeilijk. U weent niet alleen, maar U snikt ook.

U wast zijn voeten, drukt hen aan uw Hart. Niet in staat te spreken door dit grote verdriet, kijkt U hem aan met gezwollen ogen.

**Met uw Hart zegt U tot hem :**

***"Mijn zoon, alsjeblief, Ik smeeek je met de stem van mijn Tranen, ga niet naar de hel!***

***Geef Mij je ziel, die Ik geknield aan je voeten van jou verlang.***

***Vraag mij wat je wil. Wat wil je ? Ik zal je alles geven, op voorwaarde dat jij niet verloren gaat! Bespaar Mij alsjeblief deze pijn, Mij, uw God! "***

En U drukt zijn voeten opnieuw aan uw Hart. Als U de hardheid van Judas ziet, krimpt uw Hart samen. Uw Liefde doet U stikken en U snakt naar adem.