

**De gehele Schepping verwijst naar de Liefde tot God.
Het gewonde Lichaam van Jezus verwijst naar de Liefde voor de naaste.**

Jezus kwam niet en ik deed mijn best om het mysterie van de geseling te overwegen..
Toen zag ik de gezegende Jezus, gezeseld en druipend van het bloed.

Hij zei tegen mij:

"Mijn dochter,

de hemel en de hele schepping verwijzen naar de Liefde tot God.

Mijn verwonde lichaam verwijst naar de liefde tot de naaste.

Met mijn Mensheid verenigd met mijn Godheid, heb ik twee naturen één gemaakt en onafscheidbaar van elkaar.

Ik heb de Goddelijke Gerechtigheid bevredigd en ook de redding van de mensen bewerkt.

En opdat allen aan deze verplichting om God en hun naaste lief te hebben zouden voldoen

- heb ik er niet alleen één verplichting van gemaakt,
- maar ik heb het zelfs tot een Goddelijk Voorschrift gemaakt.

Mijn Wonden en mijn Bloed zijn als vele tongen die aan allen aanleren

- *de manier om elkaar lief te hebben en*
- *de plicht van allen om te zorgen voor de redding van anderen.*

Daarna, met een meer bedroefde blik , **voegde Hij eraan toe:**

"Wat een genadeloze tiran is de Liefde voor Mij,

Ik heb niet alleen Mijn geheel sterfelijk Leven doorgebracht in voortdurende offers,

- zelfs tot de dood toe, leeggebloed op een Kruis.

Maar Ik liet Mijzelf ook achter in het Sacrament van de Eucharistie

- als een voortdurend slachtoffer.

En niet alleen dit. Ik houd al mijn geliefde ledematen als slachtoffers

- levend in voortdurend lijden,
- ingezet voor de redding van de mensen.

Zo heb Ik jou uitgekozen uit velen, om je geofferd te houden

- uit liefde tot Mij en de mensen.

Ach ja! Mijn Hart vindt geen rust als het de mens niet vindt

En de mens... de mens... hoe beantwoordt hij Mij?

Met de grootste ondankbaarheid !"

Na dit gezegd te hebben verdween hij.