

**Het Hart van Jezus - Bron van Glorie en Genaden**

Ik was nog steeds in mijn gebruikelijke toestand.

Mijn beminnelijke Jezus toonde mij zijn allerheiligste Hart en *Hij zei mij*:

“Mijn dochter,  
er werden net zoveel Bronnen in mijn Hart gevormd als mijn Hart deugden beoefende.

Wanneer zij gevormd werden ontsprongen er ontelbare riviertjes uit.  
Deze stroomden tot in de Hemel en verheerlijkten de Vader op een waardige wijze,  
- in naam van allen.  
En vanuit de Hemel druppelden zij neer als zegen over alle schepselen.

Als schepselen ook deugden beoefenen, dan vormen zij in hun hart kleine bronnetjes van waaruit kleine riviertjes stromen die de Mijne ontmoeten.

En dan stromen ze samen verder  
- en verheerlijken de hemelse Vader  
- en dalen terug naar beneden als zegen over allen.

Zij vormen een zo mooie harmonie tussen Hemel en aarde  
dat zelfs de engelen verbaasd staan bij dit verrukkelijke schouwspel.

Wees daarom aandachtig bij de beoefening van de deugden van mijn Hart,  
om Mij de Bronnen van mijn Genaden te laten openen.”