

Het Koninkrijk van de Goddelijke Wil zal mijn Koninkrijk zijn.

"Dochter van mijn moeder-Hart, het Koninkrijk van de Goddelijke Wil zal mijn Koninkrijk zijn. De Heilige Drie-eenheid heeft het mij toevertrouwd.

Zoals Hij het Eeuwige Woord aan mij heeft toevertrouwd toen Hij uit de Hemel op de aarde neerdaalde, zo heeft Hij Zijn en mijn koninkrijk aan Mij toevertrouwd.

Daarom zijn mijn zuchten vurig, mijn gebeden onophoudelijk.

Ik doe niets anders dan de Allerheiligste Drievuldigheid smeken

- met mijn Liefde en met de rechten van Koningin en Moeder die Hij mij gegeven heeft opdat wat Hij mij heeft toevertrouwd aan het daglicht komt en zijn leven vormt,

- **opdat mijn Rijk op aarde zegeviert.**

Je moet weten dat mijn verlangen zo groot is dat het me verbrandt. Zolang ik het Koninkrijk van de Goddelijke Wil niet gevormd zie bij mijn kinderen is het alsof ik geen glorie bezit. Nochtans bezit ik zoveel glorie dat de Hemel en de aarde ermee gevuld zijn.

Elk van deze kinderen die erin zullen leven, zal mij zoveel glorie geven, dat het de glorie die ik reeds heb zal verdubbelen.

Omdat ik deze glorie mis is het alsof ik als Koningin geen glorie bezit en als moeder geen liefde van mijn kinderen krijg.

Daarom roep ik voortdurend tot hen in hun hart en ik herhaal zonder ophouden:

"Mijn kinderen, mijn kinderen, kom tot jullie Moeder.

Heb mij lief als een Moeder zoals ik jullie liefheb als kinderen

Als jullie niet leven in dezelfde Wil waarin ik geleefd heb, kunnen jullie mij niet de liefde van echte kinderen geven, noch kunnen jullie weten tot waar mijn liefde voor jullie gaat.

Jullie moeten weten dat mijn liefde zeer groot is en ik zozeer verlang dat dit Koninkrijk op aarde bestaat, dat ik uit de Hemel neerdaal. Ik ga overal rond om te zien welke zielen willen leven in de Goddelijke Wil.

Ik sla hen gade en als ik zie dat zij er voor open staan, ga ik binnen in hun hart en vorm er mijn leven, als voorbereiding, eerbetuiging en hulde van dit Fiat

- dat hen in bezit zal nemen en haar Leven in hen zal vormen.

Daarom zal ik onafscheidelijk van hen zijn. Ik zal hen mijn Leven, mijn Liefde, mijn deugden, mijn pijnen ter beschikking stellen, als een muur van onoverwinnelijke kracht. Zo zullen zij in hun Moeder vinden wat nodig is om in dit zo heilige Rijk te leven.

En dan zal het feest voor mij volledig zijn. Mijn liefde zal leven in mijn kinderen.

Als moeder zal ik hen vinden die mij liefhebben als kind.

Ik zal hen verrassende genaden schenken. En ik zal Hemel en aarde feest laten vieren.

Ik zal als Koningin optreden en ongekende genaden uit delen.

Daarom, mijn dochter, **blijf verenigd met je mama**, zodat je **samen met mij kan bidden** en **vurig verlangen naar het Koninkrijk van de Goddelijke Wil.**"