

**Handelen in de Goddelijke Wil betekent : “de Zon van de Goddelijke Wil, verandert de menselijke wil in een zon en Zij handelt daarin als in haar eigen Centrum.”  
Jezus zegent deze geschriften.**

Ik dacht aan de Heilige Goddelijke Wil en deed mijn best om mijzelf daarin te versmelten, om iedereen te kunnen omhelzen en de handelingen van allen als één handeling aan mijn God te kunnen aanbieden. Zij behoren immers allen toe aan onze Schepper.

Terwijl ik dit deed, zag ik de hemel opengaan. Uit de hemel kwam een zon die mij met haar stralen verwondde en doordrong tot in het diepste van mijn ziel. Verwond door deze stralen, werd mijn ziel een zon. En haar stralen verwondden de Zon die haar had gewond

Ik bleef mijn handelingen voor allen in de Goddelijke Wil verder zetten. Deze handelingen werden overspoeld door deze stralen, en omgezet in Goddelijke handelingen. Zij verspreidden zich in allen en over allen en vormden een net van licht om orde te scheppen tussen de Schepper en het schepsel.

Ik was verrast toen ik dit zag. Mijn lieve Jezus, kwam in het midden van deze Zon uit mij naar buiten. ***Hij zei mij:*** Mijn dochter, ***zie hoe mooi de Zon van mijn Wil is!***  
***Wat een Kracht, wat een Wonder!***

Zodra de ziel zich in Haar verliest om allen te omhelzen, verwondt mijn Wil, die zichzelf in een Zon verandert, de ziel. En Hij vormt een andere zon in haar.

De ziel vormt haar handelingen in deze zon.

En deze vormt haar stralen om de Zon van de Allerhoogste Wil te verwonden.

In dit licht overweldigt zij allen. En zij bemint, verheerlijkt en voldoet haar Schepper voor allen. En zij doet dit niet met een menselijke liefde, glorie en voldoening, maar met Liefde en Glorie van de Goddelijke Wil. Omdat de Zon van Mijn Wil in haar heeft gewerkt.

Zie je wat het betekent om handelingen te verrichten in mijn Wil- om te leven in Mijn Wil?

Dit is : ***De Zon van mijn Wil verandert de menselijke wil in zon.***

***En Zij handelt hierin als in haar eigen centrum".***

Daarna verzamelde mijn lieve Jezus alle boeken die over zijn Goddelijke Wil geschreven waren. Hij nam hen allen samen in de hand en hield hen dan aan zijn Hart.

Hij voegde er met een onuitsprekelijke tederheid aan toe:

***"Ik zegen deze geschriften met geheel mijn Hart.***

***Ik zegen elk woord, Ik zegen de uitwerking en de waarde die zij bevatten.***

***Deze geschriften zijn een deel van Mijzelf."***

Toen riep Hij de engelen, die zich diep voorover bogen, hun aangezicht op de grond, om te bidden. Er waren twee priesters aanwezig de geschriften moesten zien.

Jezus vroeg aan de engelen om hun voorhoofden aan te raken,

om hun de Heilige Geest in te prenten,

- opdat zij de Waarheden en het Goede, die deze Geschriften bevatten, zouden begrijpen.

De engelen deden dit. En Jezus, zegende ons allen en verdween.