

**„Kom in Mijn Wil  
om Mij in naam van allen eerherstel te brengen voor zoveel wanorde.”**

Ik bevond mij in mijn gewone toestand. Bij zijn komst zei mijn altijd lieve Jezus tot mij:

"Mijn dochter, *brenge jezelf opnieuw in orde in Mij.*

En weet je hoe je jezelf in Mij opnieuw in orde kan brengen?

Door jezelf helemaal onder te dompelen in Mijn Wil.

Ook de adem, de hartslag, de lucht die je inademt, mag enkel versmolten zijn in Mijn Wil.

Hierdoor is er opnieuw orde tussen de Schepper en schepsel.

En zo keert zij terug naar de oorsprong van waaruit zij ontstaan is.

Alle dingen zijn in orde. Zij hebben een ereplaats. Zij zijn volmaakt wanneer zij zich niet verwijderen van hun oorsprong waar zij ontstaan zijn.

Wanneer zij zich van hun oorsprong verwijderen,

- is alles wanorde, oneer en onvolmaaktheid.

Enkel de daden die gedaan worden in Mijn Wil

- keren terug naar de oorsprong, waar de ziel geschapen werd,

- hebben een Leven in de sfeer van de eeuwigheid en

- brengen hun Schepper het goddelijke Eerbetoon, de Glorie van Zijn eigen Wil.

Alle anderen blijven in het lagere rijk. Zij wachten op het laatste levensuur.

Dan zal elk van hen zijn oordeel ondergaan en de straf die hij verdient.

Want er zijn geen daden die buiten Mijn Wil verricht worden, zelfs geen goede, die "zuiver" kunnen genoemd worden.

Mijn Wil niet als doel te hebben, betekent: modder werpen op de mooiste werken.

En het zich van de oorsprong verwijderen verdient een straf.

De Schepping is ontstaan op de vleugels van Mijn Wil.

En Ik wil dat zij op dezelfde vleugels naar Mij terugkeert.

Maar Ik wacht tevergeefs.

Daarom is alles wanorde en verwarring.

Jij dan, kom in Mijn Wil,

- om Mij in naam van allen

eerherstel te brengen voor zoveel wanorde."