

Zichzelf in God bevinden en in de vrede blijven, is hetzelfde.

(1) Deze ochtend was de gezegende Jezus niet gekomen. Ik was een beetje ongerust omdat ik niet wist waarom Hij niet gekomen was. Toen Hij dan kwam, **zei Hij**:

(2) "Mijn dochter, zich in God bevinden en de grenzen van de vrede niet overschrijden, is hetzelfde. Wanneer je, al is het maar een beetje ongerust bent, dan is dit een teken dat je God een beetje verlaat. Het is immers onmogelijk volledig in Hem te zijn en geen volmaakte vrede te bezitten. Daarenboven zijn de grenzen van de vrede eindeloos. En alles wat God toebehoort is één en al vrede."

(3) Daarna **voegde Hij er aan toe**: "Weet je niet, dat ontberingen voor de ziel als de winter voor de planten zijn? De winter doet hen dieper wortelen en versterkt hen en maakt hen in Mei opnieuw groen en bloeiend."

4) Daarna bracht Hij mij buiten mezelf. En nadat ik Hem verschillende belangen had aanbevolen, verdween Hij. En ik was terug in mezelf met het verlangen om altijd in God te blijven, om altijd binnen grenzen van de vrede te kunnen blijven.