

**De Goddelijke Wil is volheid.
De H. Maagd Maria en alle geschapen dingen bezitten deze volheid.**

Mijn dochter, **de Goddelijke Wil is Volheid**. Er is niets dat Hij niet bezit: onmetelijk Licht, onbereikbare Heiligheid, Oneindigheid zonder grenzen, onophoudelijk Scheppen. Hij ziet alles, voelt alles en vormt alles. Dit is zijn Natuur in mijn Goddelijk Fiat. Daarom bezitten zijn Akten de volheid van alle goeds.

Om één enkele Akt van Hem in de diepte van de ziel te kunnen insluiten, is het nodig
- dat zij zich gans leeg maakt van zichzelf,
- dat zij terugkeert naar haar niets-zijn, zoals in de Akt toen zij geschapen werd.
Dan kan mijn Goddelijke Wil deze plaats van het “niets” vinden om daar een Akt van Volheid van zichzelf te kunnen neerleggen.

De Heiligheid in mijn Wil bevat de Volheid van alles. *Zodanig dat indien God haar meer zou willen geven, Hij geen plaats zou vinden waarin Hij meer Licht, meer Schoonheid zou kunnen geven.*

Wij zouden zeggen:

*“jij bent gans mooi. Wij kunnen je geen grotere Schoonheid geven, zo mooi ben jij!
Jij bent het werk van ons Willen. En het volstaat voor jou, om een werk te zijn dat ons waardig is.”*

En de ziel zal zeggen:

*“Ik ben de triomf van uw Goddelijk Fiat. Daarom ben ik zo rijk en zo mooi.
Ik bezit de volheid van een Akt van uw Wil die mij gans vervult.
En als U mij meer wil geven, weet ik niet waar het te plaatsen.*

Zo was de volheid van de Heiligheid van Adam, voor hij in het labyrint van zijn menselijke wil viel. *Hij bezat immers de eerste Akt van ons Fiat... de auteur van zijn schepping. Hierdoor bezat hij de volheid van Licht, van schoonheid, Sterkte en Genade. ...
Al deze eigenschappen van ons Fiat weerspiegelden zich in hem ...*

De Verheven Koningin bezat een gelijkaardige volheid van Heiligheid.

*En daarom is er geen leegte in haar.
Zij vulde zichzelf zozeer dat zij zeeën van Licht, van Genaden, Schoonheid en Macht bezit.
Haar volheid is zo groot dat Wij geen plaats meer hebben waar wij iets kunnen leggen.
En zij heeft geen plaats om iets te ontvangen.*

Zij is immers het enig hemels schepsel dat onder de heerschappij van de Akt van ons Goddelijk Fiat geleefd heeft en dat kan zeggen:

„Ik ben een Akt van de Goddelijke Wil. In Hem ligt het ganse geheim van mijn schoonheid, Macht, Grootheid, en zelfs van mijn Moederschap.”

Wat kan een Akt van ons Fiat niet doen? Het kan alles doen. Het is de volheid van alles.
De ganse schepping, elk geschapen ding, bezit de volheid van de Akt van ons Fiat.
En daarom is geen enkel ding arm. Zij zijn alle rijk, in de volheid die door onze Goddelijke Wil gewenst is. En zij hebben niets nodig. Zij zijn alle rijk uit zichzelf, van nature uit...

Mijn dochter, het Leven in de Goddelijke Wil is juist dit. De volheid van de goddelijke Goederen bezitten en zich hierover verheugen, op een wijze dat niets ontbreekt:
- noch aan Heiligheid, noch aan Licht, noch aan Schoonheid.

Zij zullen de echte geboorten van mijn eerbiedwaardig Fiat zijn.