

De Onbevleete Ontvangenis van de H. Maagd Maria Noveen – Dag 6

Het Boek van de Hemel

Deel 15 – 8 december 1922

Luisa Piccarreta

Deze Onbevleete Maagd had de Goddelijke Wil als centrum van haar leven.

Wij stelden haar aan tot Koningin van de hemel en de aarde.

De hemel en de aarde juichten en vierden samen met Ons omdat zij na zovele eeuwen hun koningin hadden. ...Enkel de hel weende en voelde dat zij haar kracht verloor door de heerschappij van deze verheven Heerseres.

Weet je wat **de eerste akt was van dit hemels schepsel**, toen zij de eerste keer bij onze Troon kwam? Zij wist dat alle kwalen van de mens voortgekomen waren uit de breuk tussen zijn eigen wil en de Wil van zijn Schepper.

Zij beefde en zonder tijd te verliezen, bond zij haar eigen wil vast aan de voet van mijn Troon, zonder hem te willen kennen. En mijn Wil bond zich vast aan haar als het centrum van haar leven. Zodanig dat tussen Ons en haar zich alle stromen openden, alle relaties, alle verbindingen. En er was geen enkel geheim dat wij haar niet toevertrouwden.

Dit was inderdaad de mooiste, de grootste, de heldhaftigste Akt die zij volbracht:
haar eigen wil aan onze voeten neer leggen.

Deze akt maakte ons zo blij dat wij haar aanstelden tot Koningin van allen.

Zie je wat het betekent zich te binden aan mijn Wil en zijn eigen wil niet te willen kennen?

De tweede akt was:

zich uit Liefde tot ons bereid verklaren tot elk Offer dat wij zouden vragen.

De derde Akt was ons de Eer en de Heerlijkheid van de ganse schepping teruggeven,
die de mens weggenomen had door zijn eigen wil te doen.

Toen zij nog in de schoot van haar mama was, weende zij reeds bij het zien van onze beledigde Liefde. En zij weende uit verdriet voor de schuldig geworden mens.

O, hoe beroerden Ons deze onschuldige tranen en versnelden zij de verwachte Verlossing!

Deze koningin beheerste ons, bond Ons en bekwam van Ons oneindige Genaden.

Zij maakte ons zo welwillend tegenover de mensenfamilie.

En Wij konden niet weerstaan aan haar herhaalde verzoeken.

Vanwaar kwam een dergelijke Macht, een zo grote invloed op de Godheid?

*Je hebt het verstaan, **het was de Macht van onze Wil die in haar handelde.***

Terwijl Hij haar beheerste, maakte Hij haar tot heerseres over God zelf.

Hoe konden wij een zo onschuldig schepsel weerstaan, dat beheerst was door de Macht en de Heiligheid van onze Wil? **Dit zou een weigering zijn aan Onszelf...**

Indien deze Onbevleete Maagd de Goddelijke Wil niet als centrum van haar leven had gehad, zouden alle andere voorrechten en privileges waarmee zij verrijkt was, in vergelijking hiermee, absoluut niets geweest zijn.