

**Die woeste hond had geen kracht om de personen te bijten, die Jezus als middelpunt in hun hart hadden . Jezus zelf vormde immers hun handelingen, gedachten en wensen.
Hijzelf was een schild voor deze mensen.**

De biechtvader had mij gehoorzaamheid opgelegd.

Ik moest de Heer vragen om mij te zeggen wat gedaan moest worden om de zielen naar het katholicisme te brengen en zoveel ongeloof te verwijderen.

Ik bad vele dagen. En de Heer kwam niet om een antwoord hierop te geven.

Uiteindelijk was ik op een morgen buiten mezelf. Ik werd in een tuin gebracht.

Deze tuin leek de tuin van de Kerk te zijn.

Hierin waren vele priesteres en vooraanstaanden die over dit thema spraken.

Terwijl zij dit bespraken *kwam een reuzengrote en zeer sterke hond te voorschijn*. De meesten van hen waren zo bang en verzwakt dat zij door dit beest gebeten werden. En zij trokken zich als lafaards terug van deze bijeenkomst.

***Deze woeste hond had geen kracht om de personen te bijten
- die Jezus als middelpunt in hun hart hadden
Hijzelf vormde immers al hun handelingen, gedachten en wensen.***

Ach ja, ***Jezus was een schild voor deze mensen.***

En het beest werd zo zwak, alsof het zelfs niet de kracht had om te ademen.

Terwijl zij aan het bespreken waren, hoorde ik Jezus van achter mijn rug zeggen:

„Alle partijen weten wie tot hen hoort. Enkel mijn Kerk weet niet wie haar kinderen zijn.

De eerste stap is te weten wie bij haar hoort.

Deze kan je kennen wanneer je op een dag een bijeenkomst samenroept en hen uitnodigt.

Wie katholiek is, komt dan op de bepaalde plaats naar deze samenkomst.

En daar, met de hulp van katholieke leken, moeten zij beslissen wat zij best doen.

De tweede stap is, deze katholieken die samenkomen, verplichten om te biechten.

Dit is het belangrijkste. Het vernieuwt de mens en vormt de echte katholiek.

En dit geldt niet alleen voor de aanwezigen. Zij moeten de leiders verplichten hun ondergeschikten te verplichten om te biechten. En wanneer zij geen resultaat hebben op een zachte manier, dan moeten zij hen uit hun dienst ontslaan.

Als elke priester de groep van zijn katholieken bepaald heeft, kunnen zij verdere stappen ondernemen.

Het erkennen van het juiste ogenblik, de manier om zich in andere groepen te mengen en de voorzichtigheid, lijken op *het snoeien van bomen*. Hierdoor brengen zij grote en rijpe vruchten voort.

Als de boom niet gesnoeid wordt, dan ziet hij er mooi uit, vol bladeren en bloemen. Maar van zodra het vriest of waait, vallen de bloemen naar beneden en de boom wordt kaal, omdat de boom niet genoeg sap en kracht had om zoveel bloemen te behouden en hen te veranderen in vruchten.

Hetzelfde gebeurt bij de godsdienst. *Eerst* moet je een gepaste groep van Katholieken vormen om contact te kunnen nemen met andere partijen. *En dan pas* kan je verder gaan en je mengen met de andere groeperingen, om één enkele groep te vormen.