

**De Goddelijke Wil bezit een zo grote kracht dat niets Hem kan weerstaan.**

Ik was deze ochtend zeer bedrukt door de afwezigheid van mijn lieve Jezus.

*Ik zei bij mezelf:* „Ik kan niet meer! Hoe kan ik verder leven zonder mijn Leven? Hoeveel geduld is er nodig met U! Welke deugd trekt Hem aan om te komen?“

Op dit ogenblik kwam Hij en ***Hij zei tot mij*** :

“Mijn dochter,

De deugd

- die alles overwint en alles verovert,
- die alles gelijkmaakt en verzacht,
- is ***de Wil van God.***

***Hij bezit een zo grote kracht dat niets Hem kan weerstaan..***

Terwijl Hij dit zei, zag ik voor mij  
een straat vol

- rotsen,
- doornen,
- steile bergen.

Dit alles werd in de Goddelijke Wil geplaatst.

En door deze Kracht  
werden

- de rotsen verbrijzeld,
- de doornen veranderd in bloemen,
- de bergen afgevlakt.

In Gods Wil hebben alle dingen

- dezelfde verschijningsvorm,
- dezelfde kleur.

***Moge zijn Heiligste Wil steeds geprezen worden.***