

Kerstmis

“De Akt van mijn Geboorte was de meest feestelijke Akt van de ganse Schepping.”

“De ganse Schepping zag haar echte Koning en Heer in haar midden.

“De Menswording was niets minder dan Mij overgeven in de handen van het schepsel.”

BVH - 17 - 24 december 1924 - Luisa Piccarreta

„Mijn dochter,
de Akt van mijn geboorte was de meest feestelijke Akt van de ganse Schepping.

Hemel en aarde waren verzonken in diepste aanbidding bij de aanblik van mijn kleine Mensheid waarin zich mijn Godheid ingesloten had

Tijdens de Akt van mijn Geboorte was er
een Akt van Stilte, diepe Aanbidding en Gebed.

Mijn mama bad. Zij was in extase door de Kracht van het Wonder dat uit haar tevoorschijn kwam. *De H.Jozef bad. De engelen baden en ook de gehele schepping bad.*

Zij voelden de kracht van de Liefde, van mijn scheppende Kracht, over hen hernieuwd.

Allen voelden zich vereerd en ontvingen echte eer.
Want Hij, die hen geschapen had, ging hen gebruiken voor wat zijn Mensheid nodig had.

De zon voelde zich geëerd omdat zij aan haar Schepper licht en warmte kon geven.
Zij herkende Hem die haar geschapen had, haar echte Heer.
En zij vierde feest voor Hem en gaf Hem eer door Hem haar licht te geven.
De aarde voelde zich geëerd toen zij Mij waarnam in een kribbe.

De ganse Schepping zag haar echte Koning en Heer in haar midden. En daar allen zich vereerd voelden, wilde elk zijn dienst bewijzen.

*Het water wilde mijn dorst lessen.
De vogels wilden mij vermaken met hun gekwetter en gezang.
De wind wou mij strelen.
De Lucht wou mij kussen.
Alle wilden Mij hun onschuldige hulde brengen.*

Enkel de ondankbare mensen, alhoewel allen in zich iets ongewoons voelden, een vreugde, een machtige kracht, waren onwillig.
En aangezien zij alles verstikten, bewogen zij zich niet.
Alhoewel Ik hen riep onder tranen, met zuchten en jammeren, bewogen zij zich niet,
uitgezonderd enkele schaapherders.

Ik was nochtans voor de mensen naar de aarde gekomen. Ik kwam om Mij aan hen te geven, om hen te redden en hen terug te brengen naar mijn hemels Vaderland.

Daarom was Ik zeer opmerkzaam om te zien of de mens bij mij zou komen om het geschenk van mijn Goddelijk en Menselijk Leven te ontvangen.
De Menswording was niets minder dan Mij overgeven in de handen van het schepsel.

In de Menswording gaf Ik Mij in de handen van mijn lieve Mama. Bij de Geboorte, kwam de heilige Jozef erbij, aan wie Ik het geschenk van mijn Leven gaf.

Ik was nochtans voor de mensen naar de aarde gekomen.

SG- De Goddelijke Wil

Mijn Werken zijn eeuwig en en eindigen nooit.
Daarom heeft de Godheid, het Woord, dat uit de Hemel is neergedaald, zich niet meer van de aarde teruggetrokken. Zo kon Ik Mij zonder ophouden aan alle schepselen geven.

Zolang Ik leefde, gaf Ik mij ongesluierd aan hen over.

Enkele uren voor mijn Sterven, voltrok Ik het grote Wonder.

En Ik liet Mij op sacramentele wijze achter.

Hierdoor zou elk die het wenste het Geschenk van mijn Leven kunnen ontvangen.

Ik gaf geen aandacht

- aan de beledigingen die zij Mij zouden aandoen,
- noch aan de weigeringen, Mij niet te willen ontvangen.

Ik zei bij Mezelf:

Ik heb Mij gegeven.

Ik wil Mij niet meer terugtrekken.

Laat hen doen met Mij wat zij willen.

Ik zal er altijd voor hen zijn en tot hun beschikking staan!