

Dag 3 – Noveen - Feest van de Onbevleete Ontvangenis

Het Boek van de Hemel

Deel 25 - 8 December 1928

Luisa Piccarreta

De ganse schepping vierde Feest bij de Ontvangenis van de soevereine Koningin.

Ik was aan het denken: "Waarom was de ganse schepping vervuld van zoveel vreugde en vierde zij zozeer de Onbevleete Koningin om haar Onbevleete Ontvangenis?"

Mijn lieve Jezus bewoog in mijn binnenste. **Hij zei mij:**

"Mijn dochter, wil je weten waarom?"

Omdat de Goddelijke Wil haar Leven begon in het hemels klein meisje.

Hierdoor begon ook alle Goeds in alle schepselen.

In mijn Goddelijke Wil is er geen Goed dat niet begint, afdaalt en opstijgt in de Bron.

Dit hemels kleine meisje begon haar leven in het Goddelijk Fiat, vanaf het moment van haar Onbevleete Ontvangenis. Zij behoorde ook tot het menselijke geslacht.

Met mijn Wil ontving zij het Goddelijk Leven.

Met haar mensheid bezat zij de menselijke oorsprong.

Bijgevolg had zij de macht om het Goddelijke en het menselijke te verenigen.

Zij gaf haar wil aan God. Zij gaf aan God wat de mensen Hem niet gegeven hadden en Hem geweigerd hadden: hun wil.

En zij gaf de mens het recht om op te stijgen en zich te laten omhelzen door zijn Schepper.

Zij had de Kracht van het Fiat in haar macht.

En hiermee verenigde zij God en de mensen.

De ganse schepping, hemel en aarde, zelfs de hel voelde in de Onbevleete Ontvangenis van dit maagdelijk klein meisje, pas ontvangen in de schoot van haar mama, de sterkte en de orde die zij bracht in de ganse schepping.

Met mijn Wil associeerde zij zichzelf met allen als hun zuster.

Zij omarmde hen allen en zij beminde alles en allen.

En allen verlangden naar haar, beminden haar en voelden zich vereerd om de Goddelijke Wil in dit bevoorrecht schepsel te aanbidden.

"Hoe zou het kunnen dat de ganse Schepping geen feest vierde?"

In feite was de mens, tot dan toe, onder al de geschapen dingen, "de wanorde".

Niemand had de sterkte, de heldenmoed om tot zijn Schepper te zeggen:

"Ik wil mijn wil niet kennen. Ik geef hem U als geschenk. Ik wil enkel uw Wil als leven."

Maar de heilige Maagd, gaf haar wil aan haar Schepper om van de Goddelijke Wil te leven.

De ganse schepping was zeer blij met het geluk en de orde die zij door Haar terugbekomen hadden. En de hemel, de zon, de zee, en allen wedijverden met elkaar om Haar te eren die mijn Wil bezat en de kus van "orde" gaf aan elk geschapen ding.

Mijn Wil plaatste in haar hand de scepter van "Goddelijke Koningin." Hij omgaf haar voorhoofd met de Heersers-Kroon.

Hij kroonde Haar tot Heerseres van het gehele Universum."

"Ik wil mijn wil niet kennen. Ik geef hem U als geschenk. Ik wil enkel uw Wil als leven"

SG-De Goddelijke Wil