

Noveen voor Kerstmis

Het Boek van de Hemel - Deel 1

Luisa Piccarreta

Dag 2 - 2^{ste} Mirakel van onze onvoorstelbaar grote Liefde

**God die zo groot is in de Hemel was zo beperkt. Hij kon zich helemaal niet bewegen.
Hij kon niet eens normaal ademen. "Zie je hoezeer Ik je bemind heb?"**

Dan bracht mijn geest mij in de moederlijke schoot.

Ik was zeer verrast God te aanschouwen:

**- tot niets herleid en zo beperkt,
Hij die in de Hemel zo groot is.**

Het leek alsof Hij zich onmogelijk kon bewegen.

Ja, Hij kon zelfs niet normaal ademen.

De innerlijke stem zei mij:

**„Zie je hoezeer Ik je heb bemind?
Alsjeblief, geef Mij een klein plaatsje in je hart.
Verwijder alles wat niet van Mij is.
Zo zal je Mij meer vrijheid geven,
en zal Ik Mij meer kunnen bewegen en beter kunnen ademen.”**

Mijn hart was volledig gesmolten. Ik vroeg om vergiffenis.

Ik beloofde dat ik Hem zou toebehoren. En ik brak in tranen uit.

Dat zeg ik tot mijn schaamte.

Ik beging immers opnieuw dezelfde fouten.

O Jezus, hoe goed bent U geweest voor dit armzalig schepsel!