

Noveen voor Kerstmis

Het Boek van de Hemel - Deel 1

Luisa Piccarreta

Op de leeftijd van 17 jaar begon ik (Luisa) mij voor te bereiden op het Feest van Kerstmis met een noveen. ...

Ik dacht aan de negen maanden die Jezus in de schoot van zijn Moeder doorbracht. Dagelijks mediteerde ik gedurende negen uren het Geheim van de Menswording.

Dag 1 - 1^{ste} Mirakel van onze onvoorstelbaar grote Liefde

**De wederkerige, gelijke en sterke Liefde tussen de drie Goddelijke Personen.
De grote Liefde voor de mensen. De ondankbaarheid van de mensen en de mijne.**

Ik ging in gedachten naar het Paradijs en stelde mij de H. Drievuldigheid voor:

- de Vader zendt de zoon naar de aarde,
- de Zoon, gehoorzaamt onmiddellijk aan de Wil van de Vader,
- de Heilige Geest geeft zijn akkoord.

Mijn geest was verward bij het aanschouwen

- van een zo groot Mysterie
- een wederkerige, gelijke en sterke Liefde tussen Hen onderling en ook voor de mensen.

Dan zag ik de ondankbaarheid van de mensen en vooral de mijne.

Ik zou hierbij gebleven zijn, niet enkel één uur, maar een ganse dag.

Maar een innerlijke stem zei mij:

„Genoeg. Kom en aanschouw andere, grotere wonderen van onze overgrote Liefde“