

„Om de komst van het Rijk van mijn Fiat mogelijk te maken,  
was er nog een schepsel nodig dat Het Fiat in zich liet wonen  
en Hem vrij Zijn leven in haar liet vormen.”

*Jezus zei tot Luisa:*

**“Om de Verlossing af te smeken**

*-was de Macht nodig van het Fiat dat in een schepsel woonde.*

**Om de Verlossing te vormen**

*-was mijn Mensheid nodig die de Macht van het Fiat bezat, om haar af te smeken.*

Om de komst van **het Rijk van mijn Fiat** mogelijk te maken,

was er nog een schepsel nodig dat

- Het Fiat in zich liet wonen, en
- Hem vrij Zijn leven in haar liet vormen.”

Zo kon mijn eigen Willen door haar **dat enige en belangrijkste Wonder** verwezenlijken:  
dat **“mijn Wil komt om te regeren op de aarde zoals in de Hemel.”**

En aangezien dit het grootste is,

- datgene wat het Goddelijke Evenwicht in de menselijke familie zal brengen,  
doe Ik grootse dingen in jou.

Ik leg in jou alles wat nodig is en nuttig

**zodat mijn Rijk gekend wordt,**

- het grote Goed dat het wil geven,
- de zaligheid van allen die erin zullen leven,
- zijn lange geschiedenis,
- zijn lang verdriet - de vele eeuwen dat het wil komen om te heersen bij de mensen om hen gelukkig te maken.

De mensen echter openen de deur niet voor zijn Rijk.

Ze verlangen Er niet naar en nodigen Het niet uit.

**En terwijl Het midden onder hen is, kennen zij Het niet.**

**Enkel een Goddelijke Wil kan dit met een onoverwinnelijk Geduld verdragen:**

- te vertoeven in hun midden,
- hen het leven te geven,
- niet eens gekend te zijn.

**Mijn Wil is groot, onbegrensd en oneindig.**

*Waar Hij regeert, wil Hij dingen doen*

- die zijn Grootheid, zijn Heiligheid en de Macht die Hij heeft, waardig zijn.

*Wees daarom aandachtig, mijn dochter.*

*Het gaat niet - om ergens iets, - om een heiligheid te vormen.*

*Het gaat erom:*

**een Rijk van mijn Eerbiedwaardige en Goddelijke Wil te vormen.”**